



## **Excursie 2015 voor leden en 1 introduc .**

**Zaterdag 30 mei a.s. vertrek om 8.00 uur bij het Oude Raadhuis in Mierlo, voor een dagexcursie met de bus naar Diest en Beringen in Belgi .** De verwachte thuiskomst is  $\pm$  20.30 uur.

**Na aankomst in Diest drinken we eerst koffie of thee met gebak in restaurant De Badmeester.** Dit restaurant is gelegen aan de rand van het centrum op het Provinciedomein "Halve Maan" nabij de Lindenmolen.

**Om 10.30 uur halen gidsen van de stad Diest ons daar op voor een rondleiding door de oude stadskern en het Begijnhof.** In geval van slecht weer bezoek aan O.L. Vrouwenkerk i.p.v. Begijnhof

In het Vlaams-Brabantse Hageland aan de oevers van de rivier de Demer ligt het gezellige stadje Diest. Vanaf 1499 werd drie eeuwen lang de geschiedenis van Diest bepaald door het huis van Oranje-Nassau. Het historische stadscentrum en tal van beschermde monumenten herinneren nog steeds aan deze fascinerende geschiedenis. Diest profileert zich nu nog steeds als Oranjestad. Koning Willem-Alexander voert nog de adellijke titel Baron van Diest. De stad die in 1229 stadsrechten kreeg dankte haar opkomst aan de gunstige ligging, langs de handelsweg Brugge-Keulen en aan rivier de Demer.

In het centrum op de Grote Markt is het de imposante St-Sulpitiuskerk die onmiddellijk de aandacht trekt. In deze kerk ligt de oudste zoon van Willem van Oranje begraven. Helaas is de kerk op de zaterdag pas later in de middag open.

Aan de rand van de historische binnenstad ligt het prachtige en pittoreske Begijnhof, dat in 1253 werd gesticht door de Heer van Diest. Het is opgenomen op de UNESCO-lijst van het Werelderfgoed. De meeste van de 90 huizen en conventen dateren uit de 17de en 18de eeuw en zijn allen bewoond, of ingericht als atelier, galerie, antiekwinkel en cultureel centrum. Het is geplaveid met grove kinderkoppen, dus dames denk aan uw schoeisel. De oudste kerk van Diest is de 13e eeuwse Onze-Lieve-Vrouwekerk. Deze kerk is - evenals de begijnhofkerk - opgetrokken in de typische ijzerzandsteen uit de streek. Blikvangers in het interieur zijn de koperen doopvont, de neogotische preekstoel, de Grot van Lourdes en een koperen Madonna van Fatima.

**Vanaf 12.30 hebben we vrije lunchpauze.** Het zal niet zo moeilijk zijn om die, in dit gezellige stadje met de nodige horeca, in te vullen. Of breng een lunchpakketje mee en dwaal rustig door het stadje, de parken of zoek de groene randen van Diest op.

**Om 14.00 uur vertrekt de bus naar Beringen waar om 14.45 uur onze rondleiding start door het Mijncomplex.** Ons arrangement "mijnwerkerspad" genoemd is een wandeling door de gebouwen en een bezoek aan de ondergrondsimulatie. De gebouwen zijn niet individueel te bezoeken, enkel met groepen. De wandeling door de gebouwen bedraagt slechts een geringe loopafstand.



Restaurant De Badmeester



Historische stadskern van Diest

