



Nieuwsbrief oktober-november

Uitnodiging voor de lezing “Wonderen in het zonlicht”

Op dinsdag 11 november in de bibliotheek Mierlo, Dorpsstraat 113, aanvang 20.00 uur.

De in Deurne woonachtige Hans van den Broek heeft voor ons al vaker een lezing verzorgd en daarom weten dat hij op een duidelijke en geanimeerde wijze het onderwerp weer kan geven. Uit hoofde van zijn beroep als arts-radioloog in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond is hij bijzonder geïnteresseerd in de lokale geschiedenis van de geneeskunde.

Over het onderwerp van de lezing van 11 november waarin hij de medische kant van mirakelverhalen zal toelichten, is dit jaar zijn boek met de titel “Wonderen in het zonlicht” uitgebracht.

Uit verhalen over de bedevaartsoorden vond hij tot nu toe zo’n 2500 wonderen binnen het Nederlands taalgebied uit de periode 1330 tot 1780. Het zijn beschrijvingen uit Handel, Ommel, Kevelaer, 's-Hertogenbosch, Amersfoort, Scherpenheuvel, Maastricht, etc. Alle overeenkomende wonderen zijn bij elkaar gelegd en vergeleken. Hier rolden onverwacht vele fraaie medische vondsten uit.

Verhalen over genezingen van krankzinnigen die door de duivel bezeten zijn, over de meer dan honderd kinderen die vanaf de geboorte lam zijn en toch weer gaan lopen, over blinde kinderen die weer konden zien, mensen die hun eigen ontwrichtte heup weer in de kom zetten, middeleeuwen die na jaren genezen van een schot met een pijl of jongetjes met grote liesbreuken die in de buik terugglijden.

De wonderverhalen bleken een ware goudmijn geweest voor de verklaring van onbekende medische verschijnselen. Er wordt tevens een goede indruk geschetst van de gang van zaken rond een bedevaart en de vele ingrijpende beloftes die onze doodzieke voorouders in hun bodemloze wanhoop aan de aanbeden heiligen deden. De vele medische wetenswaardigheden en vergeten kennis die verborgen zitten in de talrijke wonderen, worden door Hans van den Broek met relativerende humor voor het voetlicht gebracht. Zelf omschrijft hij zijn verhaal als een wandeling tussen middeleeuwen en moderne tijd en als grensgebied tussen religie en geneeskunde.



In verband met het klaarzetten van stoelen en koffie en thee is het wel gewenst dat u zich vooraf aanmeldt. Kaartjes voor de lezing zijn af te halen tijdens de openingsuren van de bibliotheek en op donderdagavond in het Oude Raadhuis. Voor leden zijn de kosten 2 euro en voor niet leden 3 euro, dit is inclusief koffie of thee. U kunt ook reserveren via: info@heemkundekringmyerle.nl en telefonisch 0492-664118 en 0492-662571.

Expositie eind november en Foto- en Filmavond op donderdag 11 december

In de laatste week van november zullen we in het Oude Raadhuis de expositie **“s 'Avonds voor het slapen gaan”** openen.

Hoewel u dat waarschijnlijk niet verwacht is dit toch een breed onderwerp, waar we veel kanten mee op kunnen.

We willen in de expositie een herinnering oproepen aan hoe het vroeger was in deze tijd van het jaar. Want het is weer vroeg donker, de gordijnen gaan dicht, de lampen aan en misschien ook nog gezellig een kaarsje en open haard aan.

En dan denken wij aan hoe vroeger de wintertijd met het Sinterklaas feest, de Advents en Kersttijd werd beleefd. Er werden veel meer dan nu gezamenlijk spelletjes gedaan, ganzenbord, mens erger je niet, een kaartspelletje. En dat dan samen voor de buis en daarmee bedoelen we niet de TV maar de buiskachel. Er was zelden een badkamer- of douchecel aanwezig om je te wassen, maar dat gebeurde in de wasteil in de keuken.

Voor het slapen gaan werd er in vele gezinnen gezamenlijk gebeden en dan in bed, met een lekkere warme kruik en misschien ook nog slaapsokken- of muts.

Voor hen die te jong zijn om dit te hebben meegemaakt is het een mooie gelegenheid om eens te komen kijken hoe het toen was.

Vóór de expositie wordt geopend komt er nog een Nieuwsbrief waarin we de exacte datum en openingstijden doorgeven. En u tevens uitnodigen voor de Foto- en Filmavond op donderdag 11 december in Partycentrum Den Heuvel.