

EXCURSIE HILVARENBEEK 6 JUNI

Meld je snel aan!

Het jaarthema 2026 is Zorg in Mierlo, daarom organiseert het bestuur een boeiende en gezellige excursie naar het sfeervolle Hilvarenbeek. Het wordt een dag vol historie en ontmoeting.

Wat gaan we 's ochtends doen?

In Hilvarenbeek worden we ontvangen met een kopje koffie of thee met gebak. De groep wordt daarna opgesplitst. Groep 1 verkent onder begeleiding van een gids de charmante, historische kern van Hilvarenbeek.



Groep 2 brengt een bezoek aan molen De Doornboom, waar de molenaar hen meer vertelt over het oude ambacht. Vervolgens wisselen de groepen, zodat iedereen beide activiteiten beleeft.

Wat kan ik 's middags doen?

Na de gezamenlijke lunch is er ruimte voor een keuzeprogramma in de middag. Daarbij kan gekozen worden uit twee aantrekkelijke opties:



Museum De Dorpsdokter

In dit unieke museum duik je onder begeleiding in de wereld van de plattelandsarts van vroeger. Hoe zag de medische zorg eruit in een tijd zonder moderne apparatuur? Welke middelen en methodes werden gebruikt? Een inspirerende en verrassende blik op de geschiedenis van de gezondheidszorg, die

perfect aansluit bij ons jaarthema. of:



Bezoek en proeverij Brouwerij De Roos

Voor liefhebbers van ambachtelijke bieren is dit een unieke kans om de originele inventaris uit 1877 te zien en te horen hoe het brouwproces verloopt. Ook is er - facultatief - de mogelijkheid om deel te nemen aan een proeverij (hiervoor geldt een meerprijs van € 11,-).

Wat kost deze leuke dag?

Deelname aan deze dag kost € 65,- p.p. Hiervoor word je met de bus naar Hilvarenbeek gebracht en ook weer terug naar Mierlo. In Hilvarenbeek krijg je koffie/thee met gebak, een wandeling met gids, een bezoek aan de molen, lunch met wat te drinken en een bezoek aan het museum of de brouwerij (eventueel met toeslag voor de proeverij).

*Waar kan ik me **aanmelden?***

Aanmelden kan **tot en met 22 mei** as. via dit [mailadres](#) o.v.v. excursie 2026. Geef het aantal personen door, voor welk middagprogramma wordt gekozen en of er dieetwensen zijn (voor de lunch). Voor de proeverij bij Brouwerij De Roos wordt een extra bijdrage gevraagd van € 11,-. De excursie gaat door bij een minimum van 40 deelnemers, dus wacht niet te lang met inschrijven!

Na 20 mei weten we of de excursie doorgaat en zullen de deelnemers persoonlijk worden geïnformeerd en kan het bedrag worden overgemaakt.

INHOUD

Komende en eerdere activiteiten van onze vereniging komen aan de orde. Maar ook een koninklijke onderscheiding en een geadopteerd graf.

Vrijwilligers zijn voor onze vereniging onontbeerlijk. Zonder hen geen heemkundekring. We hebben altijd plek voor iemand met belangstelling. Laat van je horen. Stuur een [mailtje](#) en wordt actief in onze mooie vereniging.





KONINGS DAG OP HET MOLENPLEIN

Maandag 27 april liet het weer ons niet in de steek want een oranjezonnetje deed de wolken wijken en de jassen konden aan de kant worden gelegd. Mierlo Music in Harmony opende het programma met een paar mooie nummers.

Daarna kwamen de beide gilden met getrommel in opmars het Molenplein op. Dat getrommel geeft bij velen toch altijd een speciaal gevoel. Intussen was het plein al aardig vol met mensen die samen met het college van B&W, Zijactief en de Heemkundekring de start van koningsdag 2026 wilden meemaken. Dit jaar was na een gemis van enkele jaren ook weer een priester van de parochie, in de persoon van kapelaan Gideon van Meeteren in ons midden, zodat de gilden de eed van trouw konden afleggen aan de wereldlijke én aan de geestelijke overheid.

Het grote schild van St. Lucia dat 25 jaar lang de meiboom sierde is nu vervangen door 3 kleinere schilden, mooi naast elkaar. Links het (oude) wapen van Mierlo, in het midden het (nieuwe) schildje van Heemkundekring Myerle en rechts het wapen van de Gemeente Geldrop-Mierlo. Hiervoor is gekozen om zo onze kernen meer verbinding te geven. De 3 nieuwe schilden zijn samen minder in gewicht dan het voormalige grote schild. Inmiddels zijn alle schildjes die nu op de meiboom hangen van aluminium. In vergelijking met de oude ijzeren schildjes maakt dat een behoorlijk verschil in het totale gewicht van de ongeveer 13 meter hoge meiboom met ook nog een dennetje in de top. Het oranjebitter werd uitgedeeld aan alle aanwezigen zodat na het openingswoord van de burgemeester, die in gezelschap was van het hele college en het spelen van het Wilhelmus door Mierlo in Harmony, het glas kon worden geheven op de jarige koning.

Nadat de toelichting bij het schild van het jubilerende (80 jaar) Zijactief Mierlo door Annie Berkers was gegeven werd hun schild door Betsie v.d. Linden onthuld. Na het dankwoord door Zij Actief Mierlo volgde dan de eed van trouw van de gilden en dan hun vendelen. De bijeenkomst werd afgesloten met de afmars van de gilden, waarna de oranjemarkt in het dorp kon beginnen.

Koningsdag en de Meiboom een mooie combinatie.

KONINGKLIJK ONDSCHIEDEN

Het heeft zijne majesteit de Koning behaagd om onze gewaardeerde vrijwilliger Adriaan van Dijk te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een eer die hem, gezien zijn enorme inzet, meer dan toekomt. Adriaan is een onmisbare kracht voor Heemkundekring Myerle. Of het nu gaat om het secuur documenteren van oude foto's bij de werkgroep Beeldherkenning of zijn rol als coördinator van de Meiboom. Sinds 2016 draagt hij zorg voor onze prachtige meiboomtraditie, die dit jaar haar 25-jarig jubileum vierde. Dankzij zijn technische inzicht en oog voor veiligheid staat de boom er elk jaar weer stralend bij als startschot voor Koningsdag.



Het lintje is een gezinsuiting van maatschappelijke betrokkenheid, want ook zijn echtgenote Margriet van Dijk-Janssen ontving deze welverdiende onderscheiding voor haar inzet bij diverse organisaties en verenigingen.

Namens het bestuur en leden van Heemkundekring Myerle feliciteren wij Adriaan en Margriet van harte met deze bijzondere erkenning.





TORENDAG 2026 OP 25 MEI

In 2011 kwam op initiatief van Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband (SAS) en een aantal heemkundekringen in Peelland de Torendag tot stand. De bedoeling was jaarlijks een dag te organiseren om de aandacht te vestigen op Middeleeuwse kerken en kerklocaties in onze regio.

Later sloten zich daar ook kerken uit de Kempen bij aan (zie www.saspeelland.nl/kerken-in-kempen-peelland/). Aan de buitenkant is er weinig van te zien, maar ook onze H. Luciakerk heeft zijn middeleeuwse toren, daarvoor moet je in de kerk zijn. De H. Luciakerk is een 19 eeuwse neogotische kerk van de Tilburgse architect Hendrik van Tulder. Als je door de hoofdingang naar binnen loopt sta je echter in een middeleeuwse toren, waar omheen de nieuwe kerk gebouwd is. De toren dateert uit de 15e eeuw. Hendrik Verhees, landmeter en tekenaar, tekende de middeleeuwse kerk in 1792 en vermeldde bij de afbeelding dat in een van de muren een blauwe steen gemetseld was met de tekst dat de kerk in 1492 afgebouwd was. De eerste vermelding over een kerk in Mierlo dateert van 1263. Als je verder de toren in gaat dan kun je

op de 1e en 2e verdieping de oude ommetselde toren nog zien. Boven in de toren hangen de oude kerkklokken. De oudste is de Mariaklok die dateert van 1414. De twee andere, de Lucia- en Josephklok dateren van 1953. Normaal is de Torendag op de zondag voor Hemelvaart, dan is het dit jaar moederdag. Dus was het voorstel deze dag te verplaatsen naar Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei. Dit gaf bij velen in Kempen en Peelland, zoveel bezwaar dat besloten is dat de Torendag dit jaar niet doorgaat (zie website: www.saspeelland.nl). Maar wij zijn gewoon geopend! De kerk is op 25 mei te bezichtigen van 13.00 tot 16.00 uur. De gewelven (2e verdieping van de toren) zijn i.v.m. veiligheid dit jaar niet toegankelijk. Gelukkig hebben we een vaste kern van vrijwilligers die helpen, maar heb je 1,5 of



3 uur tijd om toezicht te houden dan zouden wij dat zeer op prijs stellen. Meld je dan aan bij Theo de Groof via thhmdegroof@onsbrabantnet.nl.

VRIENDENLOTERIJ EN HKMYERLE

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:



Zoals besproken tijdens onze Algemene Ledenvergadering op 16 april, is er een eenvoudige manier om onze clubkas structureel te versterken. Speel je al mee met de VriendenLoterij? Koppel dan je lot aan onze vereniging! Het kost jou niets extra, maar voor HKMyerle maakt het een wereld van verschil. De impact in cijfers (zoals toegelicht in de ALV): Van elke € 16,- (de prijs van een lot) gaat er direct minimaal 40% naar onze vereniging. Dat is € 6,40 per lot per maand. Op jaarbasis levert jouw lot ons maar liefst € 96,- op!

Met deze bijdrage kunnen wij onze werkgroepen ondersteunen. **Hoe regel je het?** Het omzetten van een bestaand lot is simpel: Bel naar 088-0201020 (normaal tarief). Geef aan dat je jouw goede doel wilt wijzigen naar Heemkundekring Myerle. **Nog geen lid?** Wil je meespelen én ons direct steunen? Meld je dan aan via: steun.vriendenloterij.nl/speel-mee-online en klik op "Een club, vereniging of stichting naar keuze" en vul vervolgens in "Heemkundekring Myerle"



TENTOONSTELLING ‘ZORG IN MIERLO’

‘Zorg in Mierlo’ is het zesde jaarthema van onze vereniging, dit ook omdat EHBO Mierlo dit jaar 75 jaar bestaat. In Bethanië is daarom tot eind juni de tentoonstelling met dezelfde naam te bekijken.

Aan de hand van verschillende foto's is de verandering in de zorg te zien en hoe ook de gebouwen in die veranderingen meegingen. Zoals de huizen die in bezit waren van de Armenzorg, het klooster met kapel, de bouw en ingebruikname van het Wit-Gele Kruis gebouw aan de Hertenkampstraat. Deze plekken vormden het hart van de zorg in Mierlo, tot aan het huidige mooie en goed uitgeruste huisartsencentrum met genoeg huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners.

Het klooster, gebouwd eind 19e eeuw, bood onderdak aan ouderen en zieken. Zusters Franciscanessen verzorgden hier de oudere bewoners. Ze speelden een grote rol in de gemeenschap zoals in het onderwijs voor meisjes.

In 1933 kwamen de twee zussen Ronz als wijkzusters naar Mierlo. Zij zouden daar tot 1957 zorg verlenen. In Mierlo-Hout was zuster Timmers bijna 30 jaar actief. Hun taken bestonden vooral uit: actieve hulp in de ouderenzorg en de zorg aan zuigelingen, thuishulp voor zieke inwoners, hulp bij bevallingen en in de kraamzorg, voorlichting geven op het consultatiebureau en aanbieden van cursussen bijvoorbeeld aan jonge moeders.

Na de pensionering van deze wijkzusters waren het de zusters Remmen, De Vries, de Putter die die taken op zich namen. In de verloskunde waren het de vroedvrouwen en verloskundigen die ondersteuning boden. Bekende namen zijn onder andere Francien Wannemakers en Margot van de Bunt- Le Roux.

Foto's van onze huisartsen ontbreken natuurlijk niet. Bijvoorbeeld Emile Kerssemakers (huisarts van 1934–1974). Hij was een bijzondere persoonlijkheid. Samen met wijkverpleegkundigen en later dokter Mutsaerts zorgde hij voor de medische hulp aan de Mierlonaren. Hij was ook betrokken bij de oprichting van de EHBO-vereniging die al 75 jaar lang eerste hulp verstrekt bij ongevallen.

Liefdadigheidsverenigingen zoals Vincentius- en Elisabethvereniging droegen hun steentje bij door het verstrekken van voedsel en kleding.

Behalve de foto's zijn er in vitrines allerlei attributen en voorwerpen te zien die betrekking hebben op die zorg, zoals een weegschaal voor baby's, kleding, warmtekruiken en zelfhulpmiddelen.

In aansluiting op deze tentoonstelling organiseert HKMyerle in samenwerking met EHBO Mierlo op woensdag 8 juli om 20.00 uur een lezing over 'Zorg in Mierlo/75 jaar EHBO'. Deze wordt gegeven door Arno Saasen. In de volgende nieuwsbrief zal uitgebreider worden ingegaan op deze lezing maar zet deze avond maar alvast in je agenda.





GRAF BRITS EREVELD GEADOpteERD

Op het ereveld in Mierlo rusten 665, veelal jonge, mannen die hun leven lieten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Heel vaak tijdens gevechten in onze omgeving. Hun namen mogen niet verloren gaan.

Dankzij de inspanningen van de Stichting Adoptiegraven Mierlo en talloze betrokkenen blijft hun nagedachtenis levend. Deze stichting zorgt ervoor dat oorspronkelijke adopties, inmiddels als traditie in families, behouden blijven en dat nieuwe adoptanten zich kunnen aansluiten.

Op 19 april jl. werden samen met de ambassadeur van de stichting, burgemeester Jos van Bree, adoptiecertificaten uitgereikt aan een aantal adoptanten. Onze Heemkundekring was op uitnodiging aanwezig en onze voorzitter hield een toespraak over onze werkzaamheden zoals stamboomonderzoek en het verzamelen en zichtbaar maken van

informatie. Hij had het boek Geldrop-Mierlo tijdens WO II van Ad Hermsen bij zich en niet voor niets. Een aanwezige vond hierin informatie over de soldaat van wie hij het graf had geadopteerd. Ook onze Heemkundekring heeft een graf geadopteerd namelijk dat van Patrick Joseph Daly. Mocht je zelf interesse hebben om een graf te adopteren, ga dan naar de website van de stichting via de knop lees meer!

Op [onze website](#) vind je meer informatie over de Gemeenbest Erebegraafplaats Mierlo en achtergrond informatie over een aantal graven met een nadere duiding van wie daar liggen.

Lees meer!



Deze nieuwsbrief wordt aangeboden door HKMyerle. Leden ontvangen deze automatisch. Andere belangstellenden kunnen zich aanmelden via onderstaand mailadres. Via dat adres kun je je ook uitschrijven.



Heemkundekring Myerle

Burg. Pankenstraat 19

5731 LW Mierlo

www.heemkundekringmyerle.nl

info@heemkundekringmyerle.nl

