



40 JAAR HKMYERLE: BACK TO THE 80'S

Dit jaar is het 40 jaar geleden dat besloten werd om een heemkundekring in Mierlo op te richten. Dus nu is het tijd om eens terug te kijken naar toen.

Er is de afgelopen 40 jaar veel veranderd. Toen was Mierlo nog gewoon gemeente Mierlo en niet een wijk in de gemeente Geldrop-Mierlo. Mierlo had toen geen 4 supermarkten, maar we hadden Jan en Annie van [de Spar](#) en ook Verspaget. Toen werden er in Rond de Toren in de maand augustus zomaar 5 kerkelijke huwelijken aangekondigd. Ook werden er in de winkel van J. Saasen aan de Dorps-straat volop weckspullen verkocht. In de Langenakker werd een heel huis te koop aangeboden voor maar 119.000 gulden. Kortom; toen was het allemaal heel anders. De één verlangt er naar terug, een ander is blij dat het (eindelijk) voorbij is. Mierlo had Jo van Lokven als burgemeester, Leo Vosters als pastoor en Jo van de Kerkhof als hoofd van

de Johanneschool. Hoog tijd om stil te staan bij die tijd en de ontwikkelingen sindsdien. Dus we gaan daarom Back to the 80's. Op 15 oktober houdt Hans Klink om 20.00 uur een presentatie in 't Mierles Huuske. Als menneke van toendertijd zo'n 10 jaar oud neemt hij ons mee terug naar het Mierlo van zijn jeugd. Hij dompelt ons onder in die tijd aan de hand van mooie beelden uit ons archief. Schrijf die datum dus alvast in je agenda. Of is dat ook iets uit die tijd? Zo ja, zet het dan maar in de digitale agenda met een pop-up reminder zodat je het zeker niet vergeet.



INHOUD

HKMyerle bestaat 40 jaar en dat willen we weten! Dus maak je agenda vrij en doe lekker mee met de nostalgie van de afgelopen decennia. We kijken ook verder terug naar WWII en zelfs de Middeleeuwen.

Werkgroepen zijn druk bezig om reeds bekende maar ook nieuwe foto's, dia's en video's uit te zoeken en te rubriceren zodat ze beter bruikbaar zijn. Een forse, maar interessante klus. Lijkt het je leuk om daaraan mee toe doen laat het dan [weten](#).

40 jaar

1984 - 2024



WANDELING DOOR HET MIERLO ROND 1984

Op zaterdag 5 oktober vindt - in het kader van ons jubileumjaar - een excursie plaats in de vorm van een wandeling door ons dorp. We kijken dan hoe Mierlo er rond 1984 uitzag en hoe het er nu uitziet.



We starten om 13.30 uur op het plein voor 't Patronaat bij de zuil van de H.Lucia. De wandeling is 4,5 km lang en duurt ongeveer 2,5 uur. Er is een pauze waar een kop koffie/thee wordt gedronken met vlaai/gebak. De deelnamekosten bedragen € 5,- per persoon. Contant te voldoen bij de start. Wil je meelopen, dan graag aanmelden via de [email](#)

van Heemkundekring Myerle onder vermelding van Wandeling 1984. De groep houden we beperkt tot 15 personen dus meld je snel aan. Bij een grotere belangstelling zal er een nieuwe datum worden geprikt en wordt deze tocht nogmaals gelopen.

REMINDER:

Dinsdag 17 september is er een lezing verzorgd door Jeugd Vakantiewerk Mierlo om 20.00 uur in 't Mierles Huukske. Zie ook [vorige nieuwsbrief](#)

ORGANISATIETALENT GEZOCHT!

Vind je het leuk om activiteiten te bedenken en uit te voeren?

Om dit samen te doen met andere vrijwilligers en/of leden?



Dit jaar is een werkgroep bestaande uit vijf leden gestart met de voorbereidingen van het jaarprogramma in het kader van ons 40-jarig jubileum. Het is hen erg goed bevallen om met een groep mensen activiteiten te bedenken en organiseren. We zijn voor komend jaar op zoek naar extra denk- en organisatiekracht om deze groep te

versterken. Er is budget en je krijgt veel ruimte om je creatieve kant te laten zien. Een activiteit hoeft je nooit alleen te organiseren, dit doen we altijd samen met meerdere mensen. We hopen op enkele aanmeldingen zodat we ook voor volgend jaar een vliegende start kunnen maken met het organiseren van activiteiten zoals lezingen, excursies, tentoonstellingen en bijvoorbeeld de nieuwjaarsbijeenkomst. Mocht je geïnteresseerd zijn en/of nog twijfels hebben of gewoon meer informatie willen, neem dan gerust contact op met Corry Bombeek via corrybombeek@hotmail.nl of Hans Klink via 06-46505750.





MIERLO 80 JAAR NA BEVRIJDING 1944-2024

Op 21 september 1944 is Mierlo bevrijd, dit jaar dus precies 80 jaar geleden. Op zondag 15 september wordt dit in Mierlo groots herdacht. Op woensdag 25 september houdt Heemkundekring Myerle in het kader van deze herdenking een lezing in 't Mierles Huukske.

Het moedige optreden van de geallieerden in 1944, heeft ervoor gezorgd dat wij 80 jaar in vrijheid hebben mogen leven. Met inzet van hun leven hebben zij gevochten in een operatie die de naam Market Garden kreeg. Operatie Market Garden was een geallieerd offensief gericht tegen Nazi-Duitsland tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het bestond uit een grootschalige luchtlandingsoperatie met de codenaam Market en een grondoffensief vanuit België met codenaam Garden.

Op 15 september trekt als onderdeel van hun bevrijdingsroute een grote colonne van de Liberation Task Force met vele authentieke Britse militaire voertuigen vanuit Leopoldsburg door Zuidoost-Nederland. De colonne houdt een stop voor een speciale ceremonie op de [Gemenebest erebegraafplaats](#) (het Brits Ereveld) aan de Geldropseweg. Na het officiële gedeelte daar is er ruimte om de oude voertuigen van dichtbij te bekijken. De colonne gaat dan verder via het centrum van Mierlo naar Mierlo-Hout. Hopelijk wordt dat net zo'n groot succes als [5 jaar geleden](#).

Als herinnering en dank aan hen die deelnamen aan dit offensief wil Heemkundekring Myerle verslag doen over het verloop van deze operatie. De Power Pointpresentatie over het heldhaftig optreden van onze bevrijders tijdens de bevrijding van Mierlo, vindt

plaats op woensdag 25 september 2024. Locatie: de zaal van 't Mierles Huukske, Vesperstraat 8 in Mierlo.

De presentator van de avond is Rinie Weijts. Hij zal vanaf de stranden in Frankrijk de hele operatie Market Garden volgen en toelichten. Vooral de gebeurtenissen in onze directe omgeving zullen extra aandacht krijgen. Over Geldrop, Mierlo en Mierlo-Hout zijn (helaas) bijzonder veel en tragische verhalen te vertellen. En dat zal Rinie dan ook doen.

De toegang is gratis voor jong en oud. De meeste ouderen onder ons hebben inmiddels de oorlog niet meer aan den lijve meegemaakt maar kunnen zich de periode na de oorlog nog levendig herinneren. Maar ook de jongeren die hieraan geen persoonlijke herinneringen hebben, worden van harte uitgenodigd omdat wat er toen gebeurd is nog steeds invloed heeft op ons huidig bestaan en belangrijk is om te kennen. Zeker nu de oorlogsdreiging in Europa groter is dan ooit in de voorbije 80 jaar.

We beginnen om 20.00 uur, er is een korte pauze ingepland.





MIDDELNEDERLANDSE LETTERKUNDE

Vraye ystorie ende al waer, Maghic u tellen, hoorter naer', klinkt er plotseling luid boven het geroezemoes in de grote zaal van het Gravensteen in Gent uit. De gesprekken verstommen onmiddellijk en graaf Robrecht en zijn vrouwe, de vele overige adellijke genodigden, schildknappen en bedienden richten hun blik op de troubadour, die voor de hoofdtafel van de kasteelheer is gaan staan.

Na een knikje van graaf Robrecht steekt de verteller van wal: *'Het was op ene avontsonde, dat Karel slapen begonde...'*

Er volgen nog ruim veertienhonderd rijmende versregels waarin het adellijke publiek de geschiedenis te horen krijgt van Karel de Grote, die van God opdracht krijgt om te gaan stelen, die daardoor Elegast ontmoet en samen met hem achter een samenzwering tegen hem komt.

In drie keer (7, 14 en 21 oktober) gaan we dit verhaal én de taal doorgronden.

Wellicht heb je het riddersverhaal van Karel en Elegast tijdens je middelbare school gelezen. Mogelijk zelfs in het Middelnederlands. Of misschien heb je een hertaling gelezen, of alleen maar gehoord van het avontuur van Karel met Elegast?

Wil jij net als de toehoorders van toen het

spannende verhaal van de samenzwering nog eens lezen? Wil je dit mooie verhaal toevoegen aan je culturele bagage? Je bent van harte welkom bij deze workshop. In een klein gezelschap lezen we de ridderroman Karel ende Elegast regel voor regel (vers voor vers) in het Middelnederlands.

Als je thuis een exemplaar hebt van Karel ende Elegast waarin de Middelnederlandse tekst is opgenomen, mag je dit meenemen of zelf een exemplaar aanschaffen. Voor de deelnemers die geen exemplaar hebben, zorgen we voor een geprinte tekst. Daarnaast is een notitieblok handig om mee te nemen voor je aantekeningen.

Deze workshop wordt verzorgd door Marcel van der Voort, oud-docent Nederlands aan het Varendonck College. Meedoen is gratis.

[Meer informatie en aanmelden](#)



Deze nieuwsbrief wordt aangeboden door HKMyerle. Leden ontvangen deze automatisch. Andere belangstellenden kunnen zich aanmelden via onderstaand mailadres. Via dat adres kun je je ook uitschrijven.



**Gratis workshop
maandagen 7, 14 en 21 oktober 2024
van 19:30 tot 21:00 uur
Bibliotheek Mierlo**

Heemkundekring Myerle

Burg. Pankenstraat 19

5731 LW Mierlo

www.heemkundekringmyerle.nl

info@heemkundekringmyerle.nl