



BOERDERIJ VAN VROEGER

Dat Mierlo, behalve weverijen veel boerenbedrijven had is iets wat iedereen wel weet.

Veel lezers zullen zich nog herinneren dat Luchen vóór 2008 – toen de bouw-activiteiten in de nieuwe wijk van start gingen - een echt boerengebied was. Als je wandelt of fietst in het buitengebied van ons dorp dan zie je dat daar ook nu verschillende boerenbedrijven gevestigd zijn. Vaak zijn het grote boerderijen die zich toelagen op een specifieke teelt, denk aan een rundveehouderij, varkensbedrijf, akkerbouwbedrijf of (kas)tuinbouwbedrijf. Vroeger was dat heel anders. Toen waren de meeste boerenbedrijven kleine gemengde bedrijven. Boeren hadden dan bijvoorbeeld vijftien koeien, een paar varkens en een aantal kippen. Op het land verbouwden ze verschillende soorten gewassen. Zoals graan (vaak rogge) en suikerbieten en natuurlijk hadden ze een aantal kersen-

bomen. Ze deden dus aan veeteelt, akkerbouw en fruitbouw. De opbrengst van het land werd niet alleen verkocht aan huis, op de markt of aan de veiling, maar diende ook als voedsel voor het eigen gezin en de dieren die gehouden werden. Het werk op de boerderij was omvangrijk en zwaar. Er waren geen of in ieder geval nog niet zoveel machines als nu. Veel werk moest met de hand gedaan worden. Het melken en maaien bijvoorbeeld. De boeren hadden het niet makkelijk. De mechanisatie die we nu zo normaal vinden is eigenlijk nog best wel van recente datum.

In bijgaande film (klik op Lees Meer!) gemaakt in opdracht van het ministerie van landbouw door het vakblad De Boerderij, zie je mooie beelden van hoe het er vroeger aan toe ging op de boerderij. De opnamen dateren van 1920 tot 1960. Ze zijn weliswaar niet in Mierlo gemaakt maar toch zeker het bekijken waard!

Lees meer!

INHOUD

De nieuwsbrief is deze maand wat eerder dan normaal. We kijken op verschillende vlakken terug maar ook al vooruit naar de jaarvergadering en we vragen je mee te denken over een herinnering aan de heksenprocessen.

Voor het bestuur van Heemkundekring Myerle worden nieuwe bestuursleden gezocht. Dit is de kans om mee te doen in de vereniging en om HKMyerle nog sterker te maken dan die al is. Lees verder bij 'van de bestuurstaafel'.



Langgevelboerderij Overakker 11, klik op afbeelding voor meer info





WINTERWANDELEN

Dat wandelen goed is voor iedereen mag bekend zijn. Zeker in de wat sombere wintermaanden is het goed om regelmatig een wandeling te maken. Een half uurtje per dag doet vaak al goed. Het zorgt ervoor dat je betere zin krijgt.

De gelukshormonen endorfine, serotonine en dopamine worden aangemaakt, het is goed voor de spijsvertering en onderzoeken wijzen uit dat je er beter van slaapt. En dan wordt het praatje dat je tijdens een wandeling kunt maken nog buiten beschouwing gelaten. Kortom: doen, elke dag een wandeling. Daarom in deze nieuwsbrief een korte wandeling door Mierlo, waarbij je ook nog eens op mogelijk onbekende plekken komt. De start is bij de H. Lucia kerk en dan ga je de Heer van Grevenbroeckweg in. Daar loop je langs het buurtuintje dat is aangelegd tegen de eeuwenoude muur die langs het pad naar het kerkhof staat. Kijk ook naar de oude lei-linde bomen die langs deze muur staan. Je loopt verder om het schoolgebouw en ziet de waterberging liggen die onlangs is aangelegd om overtollig regenwater op te vangen. Nadat je links bent gegaan kom je bij het kerkhof. Kijk eens naar de calvarieberg en de oude graven die in de omgeving liggen. Weer terug via de poort en oversteken naar het pad dat loopt dóór de Franciscanessenhof. Dus links van het gebouw. Daar kun je ontspannen in de beweegtuint die daar is aangelegd. Rechts de Bisschop van Mierlostraat in en dan via de Irenestraat en Wilhelminastraat naar de Waag. Je loopt om het gemeentehuis heen, dus over het pad aan de achterzijde. Daar kun je het grote glas in lood raam van Hein van den Boomen met als titel 'Alle

Liever rondje Sang!

Wandelen
doet de mens
goed!

arbeidsaspecten' zien in het voormalige gemeentehuis. Einde pad naar links en via het Molenplein richting Standerdmolen. Die passeer je links en je loopt langs de regenboogbank. Links vervolgen en je komt voorbij het bevrijdingsmonument. Langs het Oude Raadhuis de Kerkstraat in. Merk op dat er veel woningen staan met een Franse of Mansarde kap. Rechts af Pastoor de Winterstraat tot bij het Gasterij Het Spitje. Je bent nu weer (bijna) terug op het beginpunt.



VERZAMEL ALBUM

Er is op vele fronten alles aan gedaan om het voor iedereen mogelijk te maken het verzamelalbum compleet te krijgen. Losse stickers zijn bij HKMyerle niet meer te krijgen, Wil je voor jezelf of iemand anders een compleet album hebben dan kan dat nog wel. Er zijn er nog voor de verkoop. Prijs € 20,- per stuk. Informatie via [de mail](#).





HEKSEN WEER IN DE AANDACHT?

Aan het einde van de zestiende eeuw waren er in Nederland verschillende heksenprocessen. Ook in onze streken ontkwam men daar niet aan. Het heksenproces in Mierlo onder Erasmus van Grevenbroeck is daar een sprekend voorbeeld van.

Enige jaren geleden was er mede naar aanleiding van het boek 'Duivelskwartier' van Johan Otten een tentoonstelling in Kasteel Helmond en een [heksenfiets-tocht](#) in Mierlo. Een spin off daarvan loopt nog. Een aantal gemeenten wil gezamenlijk aandacht besteden aan de heksen. Het idee is dat er in elke gemeente een herkenbare plek komt die naar dat verleden verwijst en dat die plekken, bijvoorbeeld door een fietsroute, met elkaar verbonden worden. Een werkgroep is er mee bezig. Ook Geldrop-Mierlo sluit daarbij aan. Wethouder Frans Stavers heeft dit in portefeuille, hij heeft onder andere aan ons gevraagd mee te denken. Er is een

eerste overleg geweest over de locatie in Mierlo waar die 'herdenkingsplek' kan komen. Genoemd zijn het voormalige kasteel, vermoedelijke woonplekken van de vermeende heksen, de Galgenberg/Hoenderboom op de Strabrechtse Heide en de Watermolen bij Stipdonk. De eerste twee plekken zijn fysiek niet meer aanwezig en de laatste twee liggen erg ver van het centrum, dus lijken wat minder geschikt. Vanuit onze vereniging is het Weijerke genoemd als locatie. Deze locatie toen al in gebruik was en ligt er nu nog. Het bestuur wil graag weten of onder onze leden een plek leeft die geschikt is, dus als je hierover iets kwijt wilt, [laat het ons vooral weten](#).



VAN DE BESTUURSTAFEL

Nu het nieuwe jaar weer begonnen is, bereidt het bestuur de algemene ledenvergadering voor. De financiën en de activiteiten van 2022 worden besproken alsmede de planning voor 2023. Ook wordt vastgesteld hoe het bestuur eruit gaat zien.

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:



De ALV is gepland op 12 april (zet die datum in de agenda!). Een belangrijk punt zal zijn de benoeming van nieuwe bestuursleden. Er zijn op dit moment drie vacatures omdat twee leden op persoonlijke gronden zijn gestopt en één lid regulier aftredend is en niet herbenoembaar op grond van het [huishoudelijke reglement](#). Dus wil je onze vereniging ondersteunen door je in te zetten in het bestuur, lees dan de bijgaande [oproep tot kandidaatstelling](#) en reageer. Je kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met één van de huidige bestuursleden. Grofweg komt het erop neer dat het bestuur allerlei formele bestuurlijke taken uitvoert maar ook een clubje is dat diverse

andere taken uitvoert om HKM te dienen. Dat loopt van beheer van de collectie in het Oude Raadhuis, welkom aan nieuwe leden, (mede)organiseren van activiteiten en niet te vergeten de hand- en spandiensten, zoals een bloemetje verzorgen, boodschappen doen en allerlei andere leuke zaken. Kortom uitdagend en veelzijdig. Verder kijkt het bestuur ook al vooruit. In 2024 is de penningmeester aftredend en niet herkiesbaar. Daarom zoeken we nu ook al een aspirant-penningmeester die dit jaar al mee kan draaien en zich zo al kan voorbereiden op de mogelijke benoeming volgend jaar.





BISSCHOPPELIJK ARCHIEF

Lees meer!

De huidige bisschop van 's-Hertogenbosch, mgr. Gerard de Korte, en zijn voorganger, mgr. Antoon Hurkmans, hebben in het afgelopen decennium uiterst belangwekkende archieven in bewaring gegeven aan het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch.

De kern ervan wordt gevormd door het archief van de eerste zeven bisschoppen van 's-Hertogenbosch. De inventaris is raadpleegbaar via internet en de stukken kunnen voor een belangrijk deel tevens in digitale vorm ingezien worden. Onderdeel van dit archief is ook het gedeeltelijke archief per parochie uit die periode. Voor Mierlo staan daar een aantal stukken in, zoals een brief uit 1636 namens de abt van Tongerlo aan de bisschop van 's-Hertogenbosch waarin frater Augustinus van Dijk gepresenteerd wordt als opvolger van de overleden pastoor van Mierlo frater Mattheus van Drunen (waarvan je hieronder een afbeelding van de ondertekening ziet) en stukken van het Apostelhuis uit 1612 en 1625. Via de knop rechtsboven krijg je een overzicht van de beschikbare scans en kun je die inzien.

Een mogelijk probleem daarbij is dat de teksten overwegend in het Latijn zijn en ook dat ze geschreven zijn in zogenaamd oud-schrift. In de afbeelding hieronder kun je waarschijnlijk Mierlo (bovenaan) en het jaar 1625 wel lezen. Dat de laatste twee woorden verwijzen naar een parochiale fundatie lukt ook nog wel, maar voor de rest is het maar de vraag of je er wijs uit wordt. Het lezen van oud-schrift is een vaardigheid waarover niet veel mensen meer beschikken. Voor HKMyerle is het belangrijk dat we die mensen nog wel hebben, omdat veel archiefbronnen in oud-schrift zijn. Mocht je interesse hebben in het kunnen lezen van oud-schrift laat het ons dan weten via de [email](#). Bij voldoende respons gaan we een training organiseren.

Oud-schrift
uit de
parochie van
Mierlo

Deze nieuwsbrief wordt aangeboden door HKMyerle. Leden ontvangen deze automatisch. Andere belangstellenden kunnen zich aanmelden via onderstaand mailadres. Via dat adres kun je je ook uitschrijven.



Heemkundekring Myerle

Burg. Pankenstraat 19

5731 LW Mierlo

www.heemkundekringmyerle.nl

info@heemkundekringmyerle.nl

