

Nieuwsbrief Heemkundekring Myerle

10 november 2022



RUILBEURS CANON VAN MIERLO

We hebben met financiële steun van PLUS Mierlo, gemeente Geldrop-Mierlo en de andere sponsoren het verzamelalbum voor de Canon van Mierlo gemaakt.

De coördinatoren, de schrijvers, de tegenlezers, de tekenaar, de vormgevers, de eindredactie en de leden van de fotowerkgroep hebben met veel inzet maar ook met veel voldoening dit werk samen tot stand gebracht. Het doet ons dan ook goed te zien dat half Mierlo aan het verzamelen is geslagen, overal waar mensen bij elkaar zijn wordt verwoed geruild om het verzamelalbum vol te krijgen. En is het vol dan is menigeen zo enthousiast dat weer een verzamelalbum ter hand wordt genomen om te vullen voor anderen die dat niet zelf kunnen. We willen niets liever dan dat iedereen die dat wil uiteindelijk een vol verzamelalbum heeft. Om iedereen de

gelegenheid te geven dat te realiseren organiseren we een ruilbeurs. Deze ruilbeurs wordt gehouden op woensdag 23 november 2022 in het gebouw van de bibliotheek in Mierlo aan de Dorpsstraat 113 en wordt opgedeeld in twee tijdvakken, respectievelijk van 10 tot 12 uur en van 18.30 tot 20.30 uur. Toegang tot de ruilbeurs tot een half uur voor de eindtijd in verband met het voldoende tijd hebben om te ruilen. Op de ruilbeurs kunnen restant stickers ook worden ingeleverd bij Heemkundekring Myerle.

Is het na de ruilbeurs nog niet gelukt en blijken er nog enkele stickers te ontbreken dan is er de mogelijkheid om die tegen een kleine vergoeding te kopen bij Heemkundekring Myerle. Dat kan op donderdag 24 november van 20 tot 21 uur in het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 134 of op zaterdag 26 november van 11 tot 12 uur in het atrium van Huize Bethanië, Heer van Scherpenzeelweg 9. Op die dagen zijn er ook nog enkele complete albums te koop voor hen waar het helemaal mis is gegaan. De verkoop vindt plaats zover de voorraad strekt. Dus als het op is, is het over.

Lees meer !

INHOUD

Nieuws uit onze eigen vereniging maar ook volop van anderen. Een avondje uit, video bekijken, podcast luisteren, quiz maken of een boek lezen. Het komt allemaal voorbij. Veel leesplezier!

Geen enkele vereniging kan zonder mensen die de vereniging ondersteunen. Dat kan gewoon door lid te zijn, maar ook door in een werkgroep mee te doen. Ook kun je als 'helpend handje' ondersteuning bieden. Bij HKMyerle ben je van harte welkom!



Getekend door Giel Rozie



ONS MIERLO NA 1950

Op donderdag 8 december presenteert Rinie Weijts in de zaal van 'T Mierles Huukske, Vesperstraat 8 een scala aan Mierlose foto's. De aanvang is 20.00 uur, tussendoor zal een korte pauze worden gehouden.

Aan de hand van ruim 150 foto's vergezeld van toelichtingen, verhalen en anekdotes, zal Rinie ons rondleiden in het Mierlo van na de oorlog. De onderwerpen in de presentatie hebben een breed karakter en laten velerlei vergeten of herkenbare beelden zien. Om er een aantal te noemen:

- Dorpsgezichten en oude straatbeelden. Gebouwen, soms verdwenen en als ze er nog zijn hebben ze meestal een heel andere aanblik gekregen.
- Oude ambachten, bekende of vergeten beroepen zoals van land- en fabrieksarbeiders, winkeliers, notabelen etc.
- Gezondheidszorg en persoonlijke verzorging zoals het baden, oude gebruiken en leefomstandigheden die wij nu als min of meer primitief zien.
- Verenigingen, sporten, familieaangelegenheden en andere interessante gebeurtenissen.

Natuurlijk passeren ook bekende en minder bekende personen, soms vergeten, terwijl andere juist weer een herinnering in ons zullen oproepen. Net zoals de onderwerpen in de Canon van Mierlo dat ook doen. Zo zal het oude Mierlo weer voor even herleven. En met recht zeggen we Mierlo, un dörp mi pit.



KUBUSWONING

We kennen allemaal de paal- of kubuswoningen die in Helmond staan op het plein waar voorheen het speelhuis, in dezelfde stijl, stond. Pieter Blom was de architect van deze bijzondere woningen. Veel mensen willen eigenlijk wel eens binnen kijken in deze ongemakkelijke woonhuizen. Ter gelegenheid van open monumentendag nodigt bewoner Martin André ons daarvoor uit. Je kunt [hier](#) zijn huis bezoeken



Cadeautjes uitpakken met Sinterklaas



Dekens kloppen met de grote schoonmaak



Wielrenners met de miss in het midden



WAT EEN RAMP

Was het thema van de Maand van de Geschiedenis die net voorbij is. We zitten nu in een periode waarin pandemieën, oorlogen, bosbranden, overstromingen, stikstof en klimaatverandering ons dagelijks bezighouden. We hebben weerbaarheid en veerkracht nodig om ons hieruit te werken. Positieve gedachten kunnen ons daarbij goed helpen. Hoeveel weet jij van rampen uit het verleden? NPO Kennis stelde een quiz samen die je op de NPO-website kunt doen. Leuk voor een wedstrijdje tijdens de lunchpauze of tijdens een borrel met vrienden. Een echte aanrader! Klik [hier](#)!





VROUWEN BUITEN ZICHT

In een zesdelige podcast onderzoeken zes studenten Geschiedenis & Actualiteit van de Radboud Universiteit de rol van vrouwen in alledaagse criminaliteit in oorlogstijd.

Aan de hand van persoonlijke verhalen duiken we het criminele verleden van de Eerste en Tweede Wereldoorlog in. Deze podcastreeks is een samenwerking tussen het BHIC en studenten van de Radboud Universiteit.

In de eerste aflevering wordt besproken wat je moet doen als Belgische soldaat en vluchteling in de Eerste Wereldoorlog, als je vrouw wordt beschuldigd van vreemdgaan. In de tweede aflevering volg je drie meisjes die vanwege hun slechte levensomstandigheden genoodzaakt zijn om te stelen. En wat deden ze in 1917 met criminele meisjes?

In de derde aflevering ga je terug naar een zedenzaak uit 1917. Het verhaal

van Johanna, een jonge vrouw uit Lieshout die iets afschuwelijks overkwam. Wat was haar verhaal? Aflevering vier neemt je mee naar de allereerste maanden van de bezetting. Een jong meisje lichtte in juni en juli 1940 verschillende winkeliers op door zich voor te doen als dienstmeisje. Waarom deed zij dit?

In de vijfde aflevering het verhaal van Kaatje. Een doodnormale huisvrouw uit Oss, die halverwege de Tweede Wereldoorlog wordt geconfronteerd met een lastige situatie.

De zesde aflevering staat een heftig onderwerp centraal, namelijk abortus. Via [deze link](#) krijg je meer informatie en kun je de 6 podcasts beluisteren of downloaden..



VAN DE BUREN: SAMEN VERDER

Vanaf het begin van de 20e eeuw hing herindeling als een spook boven Mierlo. De annexatiedrang van de buurgemeenten en dan met name Helmond heeft Mierlo decennia parten gespeeld.

De nieuwsbrief en website wordt mede mogelijk gemaakt door:



Al in 1919 wilde een delegatie uit Mierlo-Hout voorstellen om het Hout bij Helmond te voegen vanwege de betere voorzieningen (waterleiding). Zover kwam het niet. Kijken we naar Zesgehuchten dan was daar sprake van een iets andere ontwikkeling. Vanaf het begin van de 19e eeuw waren Zesgehuchten en Geldrop twee zelfstandige gemeenten. In Zesgehuchten speelde de landbouw een belangrijke rol. Geldrop was afhankelijk van de weverijindustrie. Daar kwam als gevolg van de Indus-

Lees meer !

triële revolutie een fabrieksmatige aanpak die maakte dat Geldrop een welvarend dorp werd. Geldrop beschikte over voldoende financiële middelen voor het realiseren van woningbouw, verbeteren van het wegennet, aanleg van riolering en elektriciteit. Deze middelen ontbraken in Zesgehuchten. Dit verklaart dat al na één raadsvergadering men akkoord ging met de samenvoeging met Geldrop ofwel de annexatie op 29 april 1921. Benieuwd naar deze geschiedenis? André Josiassen vertelt erover op de Volksuniversiteit Geldrop op donderdag 1 december om 20.00 uur.





DE LEUKSTE BRABANTSE TRADITIES

Lees meer !

Wie aan Brabantse tradities denkt, denkt al gauw aan vastenavond, het worstenbroodje en het Brabantse dialect. Maar onze provincie heeft ook tientallen minder bekende tradities. Hiervan zijn 125 typische gebruiken door Brabants Heem gebundeld in een boek.

Voor het boek hebben bijna alle erfgoedorganisaties, aangesloten bij Brabants Heem een traditie aangeleverd, die verband houdt met de lokale identiteit. Ineke Strouken, Tjeu van Ras en Kees van Kempen hebben dit tot een bijzonder boek verwerkt.

Tradities zijn gewoonten en gebruiken die van generatie op generatie worden doorgegeven. Ze laten zien waar wij vandaan komen en zeggen iets over wie wij zijn. Tradities geven wij door aan de volgende generatie, maar hebben we zelf ook overgenomen van onze ouders. Ze zijn onderdeel van ons erfgoed. Het woord erfgoed zegt het al: het is wat je erft.

In het boek worden ruim 125 tradities beschreven. Ze komen uit de hele provincie en zijn zeer uiteenlopend. Van het bekende Zundertse bloemencorso tot de even bekende Metworstrennen in Boxmeer. Niet alleen grote publiekstrekkers, ook kleine tradities staan in het boek. Van de jaarmarkt en bedevaarten tot de kopkesmarkt, van de carnavalsvieringen tot het midwinterhoorn blazen. Maar ook ambachten en minder bekende tradities, zoals het bevloeien van weilanden of die van vrouwelijke klokkenluiders.

Het boek is in de boekhandel verkrijgbaar voor 25 euro.
ISBN: 978 90 830536 46.



Deze nieuwsbrief wordt aangeboden door HKMyerle. Leden ontvangen deze automatisch. Andere belangstellenden kunnen zich aanmelden via onderstaand mailadres. Via dat adres kun je je ook uitschrijven.



Heemkundekring Myerle

Burg. Pankenstraat 19

5731 LW Mierlo

www.heemkundekringmyerle.nl

info@heemkundekringmyerle.nl

