

Nieuwsbrief Heemkundekring Myerle



ZILVEREN ONDERSCHIEDING VOOR 3 LEDEN

Aan het einde van de Algemene Ledenvergadering kreeg Theo Cuypers van Brabants Heem spreektijd. Hij eerde Jan Manders, Peter van den Boogaard en Rini van de Laar met de zilveren draaginsigne.

Deze drie onderscheiden leden hebben hun sporen verdiend in de werkgroep historische geografie. **Jan Manders** heeft meer dan 22.300 percelen ingetekend op de kaarten van Mierlo vanaf 1832 tot 2015, zodat die digitaal opgenomen konden worden. Hij heeft vele data uit perceelsgewijze kadastrale leggers en het notarieel van Helmond uitgezocht en ingevoerd. Los nog van de vele overleggen binnen en buiten onze eigen vereniging. **Peter van de Boogaard** houdt zich breed bezig met geschiedenis,

foto's en historische geografie binnen HKMyerle en Historische Geografie Brabant. Hij heeft het maatboek 1792 en 5 verpondingsboeken uit de 18^e eeuw getranscribeerd en vele toponiemen beschreven en op zijn plaats op de (digitale) kaarten gelegd. Samen met Peter v.d. Berk en Rini van de Laar is hij steun voor veel collega verenigingen die bezig zijn met hun historische geografie.

Rini van de Laar is het ict-brein van onze vereniging en alles op het gebied van historische geografie. Hij heeft veel contact met collega's uit Limburg over de gebruikte software en ondersteunt alle partners in Historische Geografie Brabant op dit gebied. Rini en Peter zijn ook vrijwel elke donderdagavond in het Oude Raadhuis om iedereen met raad en daad bij te staan. HKMyerle mag zich gelukkig prijzen met deze leden en ze verdienen hun onderscheiding dan ook dubbel en dwars.



INHOUD

Als je presteert dan wordt dat gewaardeerd. Dat geldt voor leden van HKMyerle, maar ook voor Mierlose verenigingen, die komen dan op de meiboom.

En godde ok mee naar Helmund?

Geen enkele vereniging kan zonder mensen die de vereniging ondersteunen. Dat kan gewoon door lid te zijn, maar ook door in een werkgroep mee te doen. Ook kun je als 'helpend handje' ondersteuning bieden. Bij HKMyerle ben je van harte welkom!





KERSEPITTEN OP DE MEIBOOM

Net als de Meiboom heeft ook Carnaval al een heel oude geschiedenis. In Mierlo is het begin hiervan geweest in 1960. Er werd een naam bedacht voor de carnavalsvereniging, en die moest natuurlijk iets te maken hebben met Mierloos trots: de Mierlose Zwarte. De nieuwe vereniging koos voor De Kersepit.

Want wie had er in Mierlo destijds geen boom met die heerlijke kersen in den hof staan. En dan die lekkere streuf die er van gebakken werd en de pitjes die je uit mocht spuwen. Carnaval werd door de geestelijkheid oogluikend toegestaan als laatste mogelijkheid om zich te buiten te gaan voordat de 40 dagen (vasten)tijd begon. Een van de verklaringen voor de naam carnaval is afgeleid van het Latijnse carne vale, wat betekent; vaarwel aan het vlees. Antropologisch gezien is het Carnaval een omkeringsritueel, de normale gang van zaken en alles wat wenselijk en verplicht is, wordt dan voor korte tijd op zijn kop gezet. Al uit de middeleeuwen dateert het gebruik om de sleutels van een stad of dorp tijdens deze dagen aan Prins Carnaval aan te bieden.

Enige jaren na de oprichting van De Kersepit nam zij de organisatie van de kersenoogstfeesten op zich. Op Carnavals-maandag werd in de overvolle zaal van Lammers Hagelaar de kersenkoningin voor dát jaar gekozen. Toen door omstandigheden de kersenteelt afnam werd er - tot 2015 - geen kersenoogstfeest meer gehouden. Maar de carnavalsvereniging is al die jaren gebleven. Sinds een aantal jaren heeft de vereniging een hofkapel die de naam "Nie kapot te kriege" draagt. De naam komt van de spreuk: "un goei kersepit is nie kapot te kriege, nog nie al stampte erop want dan springt ie weg". En het is echt geen fabeltje dat het kersentpitje zo sterk is, bij de opgraving van een middeleeuwse put op 't Loo vonden we een heus kersentpitje. Aan het pitje was niet te zien welke kleur het vruchtvlees gehad heeft, maar we nemen graag aan dat het zwart is geweest.

Lees meer !



HELPEDE HANDJES



Vele handen maken licht werk. In deze rubriek vragen we hulp bij onze activiteiten. Heb je even tijd, neem dan contact op via de [mail](#).

- Op 28 mei worden enkele groepen van de Scouting rondgeleid door Mierlo. We zoeken nog enkele vrijwilligers die met een groep willen meelopen.



Prins Ronald I onthult het schildje van De Kersepit aan de Meiboom



De Meiboom op zijn nieuwe plek





MIDDAGEXCURSIE JAN VISSER MUSEUM

Datum: zaterdag 28 mei 2022 aanvang 13.30 uur.

Locatie: Keizerin Marialaan 5 in Helmond.

Rondleiding in het museum met de nadruk op brandweer.

Naar aanleiding van ons jaarthema 'Canon van Mierlo' gaan we op basis van het thema 'Brand in de Marktstraat' naar het Jan Visser Museum in Helmond. Dit museum is oorspronkelijk gericht op oude ambachten en het landbouwverleden tot voor de mechanisatie. Tevens is het historisch materiaal van de gemeente brandweer Helmond en diverse bedrijfsbrandweerkorpsen te bezichtigen. Ook is de brandspuit van personeelsvereniging "Het Nablussertje" te bezichtigen. Deze brandspuit is in bruikleen gegeven en staat daar nu te pronken naast de oude motorspuit van de Helmondse brandweer, die in 1921 in Mierlo assisteerde bij de brand in de

Marktstraat (voor meer info, zie de [Myerlese Koerier](#)).

Je bent van harte uitgenodigd om mee te gaan en wordt om 13.30 uur verwacht bij het Jan Visser Museum, Keizerin Marialaan 5 in Helmond. Je wordt ontvangen met koffie/thee met gebak en je wordt rondgeleid door een gids. Vervoer is op eigen gelegenheid (mocht dit lastig zijn, laat dit dan weten zodat we kunnen bekijken of je met iemand kunt meerijden). De kosten bedragen € 5,- per persoon. Aanmelden kan tot en met **21 mei** via info@heemkundekringmyerle.nl Hopelijk tot dan.

Deze excursie was eerder gepland in november 2021.



VAN DE BESTUURSTAFEL

Donderdag 14 april op de algemene ledenvergadering, nam Annie Berkers afscheid als secretaris van HKMyerle. Als haar opvolger werd gekozen Jean-Paul Ruyters. Hij stelt zich voor.



Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:



Mijn naam is Jean-Paul Ruyters en ik ben secretaris van de Heemkundekring Myerle. Na een warm welkom bij onze penningmeester Hans Verhees thuis, heb ik al een aantal vergaderingen van het bestuur mogen meemaken. Ik volg Annie Berkers op, die 36 jaar lang bestuurslid is geweest van onze vereniging, waarbij ze diverse bestuursfuncties vervulde. Hiermee ligt de lat hoog, maar dat is niet erg, want ik houd van uitdagingen. Ik werk voor de gemeente Land van Cuijk, die sinds 1 januari jl. bestaat, als manager Ruimtelijke Ordening.

In mijn vrije tijd ga ik regelmatig wandelen, mountainbiken en wielrennen of lees ik graag over de geschiedenis. Al van jongs af aan ben ik daarmee bezig. Onlangs vond ik nog een werkstuk op zolder over het kasteel van Mierlo dat ik in 1984 heb opgesteld. Tijdens vakanties vind ik het leuk om met mijn gezin met de vouwwagen door Europa te trekken. Met Helmie en twee dochters Maartje en Juul woon ik in de Burgemeester Pankenstraat. Ik woon al vanaf 1978 in Mierlo. Ik heb er enorm veel zin in om samen Mierlo verder te ontdekken en uit te dragen vanuit mijn nieuwe rol.





BRABANTSE DIALECTEN

Lees meer !

Gratis onlinebijeenkomst over Brabants Dialect. Op dinsdag 17 mei 2022 vindt er van 19.00 tot 20.00 uur een onlinebijeenkomst plaats met het thema 'dialectliteratuur in het Brabants'. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het onlinenetwerk Brabanders en hun Taal en vindt plaats via Teams.

Brabanders en hun Taal is een onlinegemeenschap waarbij iedereen die de Brabantse taal en cultuur een warm hart toedraagt, welkom is en zich thuis kan voelen. De online gemeenschap is opgericht door Stichting Brabants, in samenwerking met Erfgoed Brabant, maar is van iedereen die mee wil werken aan de verbetering van het imago van het Brabants. Taal en cultuur verbinden mensen in onze samenleving en ook in een bepaalde streek. De streek waar we thuishoren of in beter Brabants gezegd: hier heur ik thuis. Het is de plek waar we samen werken aan de verbetering van het imago van

het Brabants, want streektaal is niet dom, niet ordinair, en niet minderwaardig, maar vormt een wezenlijk onderdeel van onze cultuur. Er is een divers programma met sprekers zoals Brigit Bakx, Jos Swanenberg en Jan Luysterburg. Klik op de foto's hieronder voor meer informatie.

Deelname is gratis en je kunt je aanmelden door contact op te nemen met Heleen Regenspurg via HeleenRegenspurg@erfgoedbrabant.nl of te bellen met haar via 06-52789396.

Meer informatie zoals het totale programma vind je [hier](#).

*Mierle, doar
vuul ik me thuis!
Gij ok?*

Deze nieuwsbrief wordt aangeboden door HKMyerle. Leden ontvangen deze automatisch. Andere belangstellenden kunnen zich aanmelden via onderstaand mailadres. Via dat adres kun je ook uitschrijven.



Brigit Bakx



Jan Luysterburg

Zie ook de Erfgoed Brabant dialect pagina. Klik [hier](#).

*Heemkundekring Myerle
Burg. van Lokvenstraat 135
5731 LT Mierlo*

www.heemkundekringmyerle.nl
info@heemkundekringmyerle.nl

