

# Nieuwsbrief Heemkundekring Myerle

\* \* \* \* \* 2022 \* \* \* \* \*

***Het bestuur van HKMyerle wenst alle leden en belangstellenden een heel mooi nieuw heemkundig jaar.***

2021 was een heel bijzonder jaar voor onze vereniging. Voor het eerst werkten we met een jaarthema. Het hele jaar stond in het teken van "brand in Mierlo". Natuurlijk werd dat ingegeven door de 100<sup>ste</sup> verjaardag van de grote brand in de Marktstraat. Ondanks de beperkingen die corona met zich mee bracht konden we het jaarthema goed laten uitkomen. Denk maar aan de speciale editie van ons verenigingsblad, de "Brandkrant" als bijlage bij Thuis in Mierlo, de speciale pagina op onze website ter herinnering aan de 100<sup>ste</sup> jaardag van de brand in de

Marktstraat, de lezing in 't Mierles Huukske door Theo de Groof en de expositie in het atrium van Het Hof van Bethanië die georganiseerd werd samen met de Mierlose Brandweer. Natuurlijk hadden we graag nog meer gedaan, zoals de middagexcursie naar het Jan Visser Museum, maar we zijn toch heel tevreden.

Voor 2022 hebben we een nieuw jaarthema. In een vorige nieuwsbrief en in de Koerier kon je daar al iets van lezen. We gaan de canon van Mierlo bij elkaar verzamelen, samenstellen en publiceren. Dit is een uitdagend thema waarbij we best wel hulp kunnen gebruiken. Je leest daar verderop nog meer over.

**Dus kom maar op met 2022,  
we gaan er een mooi jaar van maken!**

## INHOUD

*De jaarwisseling ligt achter ons, we kijken vooruit in het nieuwe jaar waarbij we de geschiedenis van Mierlo en Brabant niet vergeten.*

Geen enkele vereniging kan zonder mensen die de vereniging ondersteunen. Dat kan gewoon door lid te zijn, maar ook door in een werkgroep mee te doen. Ook kun je als 'helpend handje' ondersteuning bieden. Bij HKMyerle ben je van harte welkom!



## Canon van Mierlo

*Un dörp mi pit*





## DE CANON VAN MIERLO

*Het jaarthema voor 2022 is de Canon van Mierlo. Hierin worden de belangrijkste geschiedkundige hoogtepunten, die dingen die Mierlo gemaakt hebben tot wat het nu is, opgenomen.*

In de laatste Koerier kon je lezen wat een canon is en hoe die wordt samengesteld. Je kunt dat artikel [hier](#) terugvinden om het (nog eens) te lezen. Eigenlijk bestaat het jaarthema uit 3 delen. Verzamelen, maken en publiceren. Nu is de fase van verzamelen gestart. Wat moet er in de canon komen, wat vinden we de belangrijkste gebeurtenissen voor Mierlo. Heb je daar een mening over, dan kun je die laten horen, want we maken de canon graag samen met alle Mierlonaren. Via [deze link](#) kun je een gebeurtenis waarvan jij vindt dat die niet zou mogen ontbreken doorgeven. Een selectiegroepje van deskundigen zal uit alles wat we verzamelen de onderdelen die uiteindelijk in de canon terecht gaan komen selecteren. Dan komt de fase van maken. Natuurlijk hebben we al veel materiaal beschikbaar, maar van de jongste geschiedenis ontbreekt nog wel een en ander. Ook willen we (veel) beeldmateriaal in de canon opnemen. Dus als je foto's of andere afbeeldingen hebt die in de canon thuishoren volgens jou, laat dat dan weten via [dezelfde link](#). De laatste fase is het publiceren. Daar hebben we mooie ideeën voor zodat iedereen in Mierlo er van kan meegenieten. In de loop van het jaar zul je daar, onder andere in onze nieuwsbrief, meer over kunnen lezen. Nu is het dus verzamelen. Schroom niet om je idee in te sturen. Hoe meer we krijgen, hoe beter de canon kan worden.



## HELPEDE HANDJES



Vele handen maken licht werk. In deze rubriek vragen we hulp bij onze activiteiten. Heb je even tijd, neem dan contact op via de [mail](#).

- Er zijn diverse werkzaamheden te doen. Informeer gerust!
- Een bijdrage leveren aan de Canon van Mierlo. Zoals nadenken over de inhoud, schrijven van teksten, zoeken van foto's/afbeeldingen.

## MIERLO PUZZEL

De [tiende Mierlo puzzel](#) is geweest. De antwoorden zijn ontvangen en worden nagekeken. De uitslagavond op de derde donderdag van januari kunnen we, gezien de huidige situatie, niet organiseren. Iedere inzender krijgt van ons bericht over de antwoorden en de uitslag. Ook zullen we laten weten hoe we de prijzen zullen uitreiken. Want we hebben weer mooie prijzen gekregen en die worden zeker uitgedeeld.



Komt de brand van 27 augustus 1921 ook in de Canon van Mierlo?



Mierlo is niet bang  
van Zwarte Ruiter  
Maar men zet de auto's binnen

en hoe zit dat met Hans Gruijters, alias De Zwarte Ruiter?





## WIJDING VAN MISDIENAARS

Lees meer !

*De katholieke kerk kende een periode die wel aangeduid wordt als het Rijke Roomse Leven. In die tijd was misdienaar of acoliet zijn voor veel jongens heel gewoon. Een terugblik naar 1955 in de parochie Sint Lucia Mierlo-Hout.*

Het Rijkse Roomse Leven is pakweg de tijd tussen 1860 en 1960 waarin de katholieke kerk een hoogtepunt in Nederland beleefde. De kerk was invloedrijk en de kerkelijke bediening was vol van luister. Een van de kenmerken uit die tijd was de rijke viering van de Heilige Mis. Naast de pastoor en kapelaan waren er in de kerkelijke vieringen nog anderen, die geen priesterwijding hadden ontvangen, actief. Het belang van hun aanwezigheid was groot en dat werd mede tot uiting gebracht in de wijding die zij ontvingen. Je was niet zomaar lector of acoliet, je werd daar toe geroepen en die roeping werd

bevestigd door een heuse wijding. De kerk kende een viertal lagere wijdingen, zo afgezet tegen de hogere wijdingen zoals die tot diaken, priester, bisschop enz. De lagere wijdingen waren onder andere die van ostiarius (beter bekend als koster), lector en acoliet. Een misdienaar was te beschouwen als een aankomend acoliet en werd daarom vaak in de wijdingen meegenomen. De misdienaars hadden een eigen tijdschrift, genaamd Serviam. In het septembernummer van 1955 stond een verslag uit Mierlo-Hout van de wijding van acolieten en misdienaars. Via lees meer kun je dat inkijken.



## VAN DE BESTUURSTAFEL

*Normaliter zijn we aan het einde van een kalenderjaar bezig met het jaarprogramma van het volgende jaar. Voor 2022 hebben we dat niet gedaan!*

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:



Jullie zijn gewend om in januari het jaarprogramma te ontvangen met daarin de lezingen, excursies en andere activiteiten van onze club. Voor 2022 heeft het bestuur besloten om dat niet te doen. De omstandigheden zijn dermate onduidelijk over wat er wel en niet door kan gaan dat we besloten hebben om in de loop van het jaar te bekijken wat er georganiseerd kan worden. De Canon van Mierlo gaat in ieder geval door. Dit kunnen we corona-proof doen en dus gaan we dat ook doen. We willen ook heel graag weer een aantal lezingen houden en

ook samen op excursie. Dus als blijkt dat dat kan, zullen jullie daarvan horen. Via de nieuwsbrief en via onze website.

Als doel voor onze grote excursie staat nog steeds Gorinchem op het programma. We hopen van harte dat het dit jaar lukt.

In het kader van het jaarprogramma zullen we ook zeker proberen enkele lezingen te houden. Wanneer is nog onzeker.

We weten inmiddels dat de uitslagavond voor de Mierlo puzzel 2021, die normaal in januari wordt gehouden komt te vervallen.







## PODCAST: HET GEHEUGEN VAN BRABANT

*Wat is er aan de hand met die ene foto of wat staat er in die intrigerende brief? Doe je oortjes in of zet je koptelefoon op... en druk op play en luister en dwaal mee door de Brabantse geschiedenis.*

Lees meer !

Het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) uit 's Hertogenbosch is het geheugen van de provincie Noord Brabant en het centrum voor de geschiedenis van onze provincie. Die geschiedenis wil het BHIC graag delen met iedereen die daarin geïnteresseerd is. Ze hebben daarvoor een uitgebreide website met veel materiaal en nog veel meer materiaal in het archief. Naar eigen zeggen beslaat dat bijna 40 kilometer papier en perkament. Een nieuwe activiteit is de podcast die ze maken. Een podcast is een soort radio-uitzending die je kunt beluisteren wanneer dat jou uitkomt. Via een podcastkanaal of een website wordt het audiobestand aangeboden en je kunt het via je

computer of smartphone beluisteren. In de eerste aflevering die in december beschikbaar is gekomen komt onze gemeente ook voor. Er wordt verteld over een fietsendiefstalepidemie in de jaren 40 van de vorige eeuw, met name in de regio Eindhoven. In december 1941 wordt een Geldropse man betrapt die een fiets gestolen heeft. De veldwachter herkent namelijk de fiets terwijl die niet van de betreffende man is. Hoe dat verder gaat hoor je in de podcast. Ook hoor je een verhaal over de twee foto's die je bij dit artikel aantreft. Kortom het is een aangenaam half uurtje geschiedenis luisteren op het moment dat het jou uitkomt.

Klik [hier](#) om de podcast te beluisteren.

*Geschiedenis  
beluisteren  
wanneer het je  
uitkomt.*

Deze nieuwsbrief wordt aangeboden door HKMyerle. Leden ontvangen deze automatisch. Andere belangstellenden kunnen zich aanmelden via onderstaand mailadres. Via dat adres kun je ook uitschrijven.



*Heemkundekring Myerle  
Burg. van Lokvenstraat 135  
5731 LT Mierlo*

[www.heemkundekringmyerle.nl](http://www.heemkundekringmyerle.nl)  
[info@heemkundekringmyerle.nl](mailto:info@heemkundekringmyerle.nl)

