

Nieuwsbrief Heemkundekring Myerle



4 MEI, HET WAS WEER STIL

De avond van de 4^e mei is het moment van de dodenherdenking. In Geldrop-Mierlo gebeurt dat op het Britse Ereveld.

Maar dit jaar was het net als vorig jaar een dodenherdenking met een geheel ander karakter. Er was geen officiële bijeenkomst. Toch hebben het gemeentebestuur en scouts eer gebracht aan de gesneuvelden die daar begraven zijn en daarmee aan allen die we herdenken op dit moment. De hele dag hing de Britse en Nederlandse vlaggen halfstok bij de ingang van het ereveld. Burgemeester Jos van Bree en wethouder Marc Jeuken hebben een krans gelegd en de scouts van Don Bosco uit Geldrop brachten een eresaluut aan de gevallenen. Dit allemaal zonder publiek. We hopen er in 2022

weer bij te zijn. We hopen dan weer te kunnen luisteren naar de toespraken en muziekstukken. Naar de volksliederen en de Last Post. Onze burgemeester heeft een toespraak opgenomen zodat we toch zijn woorden bij dit bijzondere moment kunnen horen. Je kunt die toespraak horen en lezen via de [site van de gemeente Geldrop-Mierlo](#). Dit jaar moesten we het doen met digitale toespraken en de tv-beelden van de nationale herdenking op de Dam in Amsterdam. Daar hield André van Duin een mooie en warme toespraak. Je kunt die toespraak [hier](#) teruglezen. Voorafgaand aan de herdenking op de Dam was de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk. Ook zonder publiek, dit doet vreemd aan, maar is niet minder indrukwekkend. De 4 mei lezing met als titel "Stemmen uit het diepe", werd daar dit jaar gehouden door schrijfster Roxanne van Iperen. Je kunt die [hier](#) lezen.



Lees meer !

INHOUD

Ondanks alle beperkingen zijn er toch al wat meer activiteiten. Je kunt weer wat doen in de regio, vooral te voet en op de fiets. In deze nieuwsbrief wellicht een tip

Het Rijke Roomse leven van pakweg de eerste helft van vorige eeuw bracht verschillende opvallende uitingen van geloof mee. De betrokkenheid met de missie was één ervan, kinderen deden mee met de kindsheidprocessies.





Lees meer !

KINDHEIDSOPTOCHTEN

Eind 19e eeuw en in de eerste helft van de 20e eeuw was er in katholiek Nederland veel aandacht voor de missie. Het pauselijke genootschap van de Heilige Kindsheid hield de solidariteitsgedachte onder de jeugd levend. Zo ook in Mierlo.

Dat gebeurde o.a. door het organiseren van kindheidsoptochten waarbij kinderen zich mochten verkleden. Zowel jongens van de Johanneschool als meisjes van de Luciaschool namen daaraan deel. Je mocht aangeven welke rol je wilde spelen. De kosten verschilden per rol. Voor een weesje of voor een oud vrouwtje hoefde je niets te betalen. Voor een bruidje of een engeltje betaalde je 50 cent. Voor een heilige een gulden. Maria in de grot was het duurste: 2 ½ gulden. Het geld was voor de missie bestemd. Veel meisjes in Mierlo speelden bruidje en gebruikten daarvoor hun communiejurkje. Dat moest dan wel wit zijn. Voor de kindheidsoptocht in Mierlo werden soms zelfs paarden ingezet. Zo reed een jongen als witte pater op een paard mee en een andere jongen als kruisridder. De optocht was op Hemelvaartsdag. De voorbereidingen vonden plaats op de Luciaschool onder leiding van vrouwen die de missie een warm hart toedroegen, de zogenaamde zelatrices. De meisjes van klas 7 en 8 van de Luciaschool zorgden ervoor dat de kleren op tijd klaar lagen. Voor de jongens in de ene ruimte, voor de meisjes in een andere ruimte. De zelatrices hielpen de kinderen met aankleden. Dan kon de optocht beginnen. Na de optocht gingen ze naar de kerk waar de kinderzegen werd uitgesproken. De kindheidsoptocht was een grote happening, want verder gebeurde er toen niet zoveel in het dorp.

De kinderen die lid waren baden elke dag een Weesgegroet.

OP ZOEK NAAR...

Voor publicaties in verband met het jaarthema worden foto's gezocht van brandkuilen, zoals in de Marktstraat, Broekstraat, Heieind (burg. Verheugtstraat) en Loeswijk. Ook van het brandspuit-huisje in de Broekstraat (tegenover de boerderij van Swinkels en Leijten). Op de Luchensche heide heeft een brandweertoren gestaan. Daar is wel een bouwtekening van, maar geen foto. Heb je iets voor ons, neem dan [contact](#) op.





VAN BIJ DE BUREN

Lees meer !

In deze rubriek besteden we aandacht aan activiteiten of gebeurtenissen van heemkundige en andere verenigingen in de buurt en die de aandacht waard zijn. Vandaag: Stiphout

Op de site van Historische Geografie Brabant is de kadastrale kaart van 1832 van Stiphout te raadplegen. Op deze kaart kun je de gegevens van een gekozen perceel bekijken. Je klikt simpel op een bepaald perceel en in het scherm rechts van de kaart verschijnen de gegevens. Je ziet de naam van de eigenaar in 1832 en waarvoor het perceel gebruikt werd, in welke buurt (toponiem) het lag en dergelijke.

Een link leidt je naar de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT), het allereerste kadastrale boek waarin alle toenmalige eigenaren zijn genoteerd. Hier kun je aanvullende gegevens van de eigenaren vinden. Ook is het

mogelijk om de oppervlakte van een bepaald perceel te berekenen. Deze wil nog weleens afwijken van de in de OAT opgenomen grootte. Onder de kadastrale kaart is de huidige topografische kaart te zien. Zo kun je zien dat nu volgebouwde straten vroeger heide waren of zelfs moeras. Aan deze kadastrale kaart kunnen veel andere gegevens gekoppeld worden. De [kadastrale kaart van Mierlo](#) laat al goed zien wat de mogelijkheden zijn. Binnenkort wordt ook de kadastrale kaart 1832 van de gemeente Helmond via Historische Geografie Brabant gerealiseerd. (Overgenomen uit Helmonds Heem, 2020 nr. 52)



VAN DE BESTUURSTAFEL

*In de vorige nieuwsbrief kon je lezen dat we blij waren dat er een activiteit kon doorgaan. De **meiboom** kon geplaatst worden op het plein achter de kerk en er werd een bijzonder schildje aan de boom opgehangen. Dit allemaal in stilte.*

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:



Dit betekent dat er geen officiële onthulling van het schildje plaatsvond, maar dat iedereen wel tijdens een wandeling of fietstocht de boom kon bekijken en het schildje kon bewonderen. Onze vaste groep vrijwilligers heeft de ringen van de boom getooid met groen en de linten bevestigd. Op vrijdagmorgen 23 april kwamen de leden van de werkgroep meiboom en medewerkers van de gemeente naar de locatie en werd de boom geplaatst. Iedereen tevreden en de boom kon tot eind mei blijven

staan. Helaas is dat niet uitgekomen zoals je mogelijk al hebt gezien, want het is nu 10 mei en de meiboom is al weg. Hoe komt dat vraag je je wellicht af. Welnu, hier komt het antwoord. In de nacht van 3 op 4 mei waaide het nogal. De boom kon daar goed tegen, maar de buis in de grond die de boom op zijn plaats moet houden is door de heftige bewegingen van de boom gescheurd. De meiboom werd daardoor instabiel en gevaarlijk voor de omgeving. Daarom hebben onze vrijwilligers en gemeentemedewerkers op 4 mei de boom helaas weer moeten laten zakken en afvoeren. Volgend jaar beter hopen we!





ONS KLOOSTERPAD

Livestream opening Ons Kloosterpad

In de Nieuwsbrief van februari jongstleden berichtten we dat 2021 is uitgeroepen tot Brabants Kloosterjaar. Het Kloosterjaar kent vier deelprojecten: een publiekscampagne, ons Kloosterpad, verkoop van kloosterproducten en culturele en spirituele evenementen.

Inmiddels is meer bekend geworden over Ons Kloosterpad. Speciaal voor het kloosterjaar is een 330 km lang wandelpad samengesteld. Het pad werd op 30 april geopend en is vanaf 1 mei te bewandelen.

Ons Kloosterpad is een wandelpad van 330 km langs een vijftigtal (voormalige) kloosters en abdijen in midden en oost Brabant. Het is opgedeeld in 15 etappes, variërend van 16,5 tot 28 kilometer. De route maakt gebruik van het wandelknooppuntennetwerk. Rondom de vijftien vertrek- en aankomst Kloosters zijn ook korte wandelingen uitgestippeld. Deze rondwandelingen variëren van 2,5 tot 12 kilometer.

Om wandelaars op weg te helpen is

er een bindboek gemaakt. Deze gids verbindt je met verhalen, beelden, overwegingen en herinneringen aan de bijzondere plekken. De etappes worden beschreven. Maar het wil ook een inspiratieboek zijn, met weetjes, kunstfoto's en bijzondere interviews met mensen die wonen en werken in de kloosters. Het Bindboek is vanaf 30 april te koop bij kloosters langs de route en via [Berne Media](#). Het boek kost €29,50. Dit is exclusief eventuele verzendkosten. De beschrijving van de etappes en hun kaarten kun je ook [hier](#) terug vinden. De kaarten van de rondwandelingen zijn vanaf 1 mei per wandeling te koop via de webshop van [visitbrabant](#).

Sommige kloosters ontvangen graag mensen en hebben veel contact met de buitenwereld.

Deze nieuwsbrief wordt aangeboden door HKMyerle. Leden ontvangen deze automatisch. Andere belangstellenden kunnen zich aanmelden via onderstaand mailadres. Via dat adres kun je je ook uitschrijven.



*Heemkundekring Myerle
Burg. van Lokvenstraat 135
5731 LT Mierlo*

www.heemkundekringmyerle.nl
info@heemkundekringmyerle.nl

