

Nieuwsbrief Heemkundekring Myerle



WITTE GAI UT, WANT IKKE NIE!

Een van onze leden, die ook molenaar is van de Mierlose Standerdmolen, kreeg een hem onbekende foto in handen.

Een bekende Mierlose maakt een schilderij aan de hand van deze foto: een deel van oud-Mierlo met prominent de korenschoven op het veld vóór de molen en de kerk op de achtergrond. Dat kunstwerk krijgt een plekje in de molen. Je kunt dat daar te zijner tijd gaan bekijken. Mede daarom wil molenaar Ronald graag wat meer van deze foto weten. Bijvoorbeeld wanneer is deze foto gemaakt en wie heeft de foto gemaakt.

Hij weet dat de foto gemaakt moet zijn tussen 1941 en 1970.

Hij kan dat zien aan de wieken. Dat zijn zg. van Bussel wieken en die hebben er alleen die periode op gezeten, nu zijn het weer oudhollandse wieken die de molen bedienen. In de jaren zestig is de voorkant van de molenkast volledig wit geschilderd, dus zal de foto uit de jaren 40 of 50 moeten zijn.

Verder kunnen we onze molenaar op dit moment ook niet helpen. Maar misschien weet jij nog wat meer van deze foto. Laat het ons dan vooral weten, bij voorkeur via [de mail](#).

De Mierlose Molen stond oorspronkelijk op de Molenberg op de Molenheide maar is halverwege de 19^e eeuw naar het dorp gehaald. Wil je wat meer lezen over de molen kijk dan op [onze website](#) of die van de [standerdmolen](#).



INHOUD

Terug in de tijd zou het thema van deze nieuwsbrief kunnen zijn. We zijn op zoek naar informatie over een foto. Historische geografie, het Apostelhuis en een oude vuilnisbelt komen voorbij.

Toen Mierlo-Hout nog een stuk van Mierlo was, ontstond er een vuilnisbelt waarop allerlei spullen terecht kwamen. Deze spullen hebben weer tot verhalen geleid en die leiden nu naar een nieuw boek.





Lees meer !

WANDELING “APOSTELHUIJS”

Op dinsdagochtend 22 juni organiseren we een wandeling naar het “Apostelhuijs” in Mierlo-Hout. De wandeling gaat langs het kanaal, door ‘t Goor en de Bergen met als doel het “Apostelhuijs”. Op de terugweg lopen we door Brandevoort.

Het Apostelhuis was een initiatief van kardinaal Van Enckevoirt. Met inkomsten uit zijn kerkelijke functies werd het huis gefinancierd. Het Apostelhuis was bedoeld voor twaalf ongehuwde mannen of weduwnaars. Zij moesten geboren Mierlonaren zijn en ouder dan vijftig jaar. Bij het Apostelhuis verrees ook een kapel. Daar werd elke dag de mis opgedragen.

Het huis werd waarschijnlijk gesticht in 1537, Van Enckevoirt was al overleden. We weten zeker dat het bewoond werd in 1548. Het beheer was in handen van een beheerstichting. Vlak na 1648 kwam het beheer in protestantse handen. De kapel raakte in verval en werd einde 18e eeuw afgebroken. Het Apostelhuis werd een boerderij en de resterende bewoners van het huis werden ondergebracht bij particulieren. In 1872 werd het bouwvallige huis afgebroken (veel bouwmaterialen werden verwerkt in Huize Bethanië in Mierlo). Op de fundering werd een nieuwe hoeve gebouwd, die in 1932 afbrandde. Vlakbij is de huidige Apostelhoeve gebouwd. Op de landerijen die vroeger bij het Apostelhuis hoorden, is rond 1984 een nieuwe wijk ontstaan: de Apostelwijk.

Zoals je al uit de tekst kunt opmaken, is van de historie nog maar weinig zichtbaar. Het gezellig samen wandelen staat dan ook voorop. De wandeling is circa 10 km lang. Heb je zin om mee te wandelen, dan graag [hier aanmelden](#), zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 20 juni..

Bij voldoende belangstelling vindt de wandeling plaats op

Datum dinsdag 22 juni
Startpunt rotonde Marktstraat – Santheuvel – Bekelaar – Brugstraat
Vertrek 9.30 uur



*In dit gasthuis
een altaar ter ere
Gods en de
twaalf apostelen.*

PBCF bedankt

HKMyerle heeft in het kader van erfgoedprojecten bij het Prins Bernhard Cultuur Fonds een aanvraag ingediend om een groot beeldscherm te kunnen bekostigen. Dit scherm zal in eerste instantie voor de werkgroepen historische fotografie en beeldherkenning worden ingezet. Natuurlijk kunnen ook andere werkgroepen er in het Oude Raadhuis gebruik van maken. Onlangs kregen we van het Fonds bericht dat de aanvraag is toegekend. We gaan nu op zoek naar een geschikt scherm en hopen het na de zomer in gebruik te kunnen nemen.





VAN BIJ DE BUREN

Lees meer !

In deze rubriek besteden we aandacht aan activiteiten of gebeurtenissen van heemkundige en andere verenigingen in de buurt en die de aandacht waard zijn. Vandaag: Nuenen

Vorige maand meldden we op deze plek dat op de site van Historische Geografie Brabant (HGB) de kadastraal kaart 1832 van Stiphout te zien was. Het gaat snel, Helmond is inmiddels gereed en ook Nuenen kon in mei melden dat de kaart in te zien is. Op deze kaarten kun je de gegevens van een perceel bekijken. Je klikt simpel op een bepaald perceel en in het scherm verschijnen de gegevens. Je ziet de naam van de eigenaar in 1832 en waarvoor het perceel gebruikt werd enzovoort. Ook zijn de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels beschikbaar, waarin alle toenmalige eigenaren zijn genoteerd. Op de site van [heemkundekring De Drijehornick](#)

zijn ook de minuutplannen (de detailkaarten) beschikbaar, alsmede een beschrijving van hoe in het begin van de 19^e eeuw het kadastraal tot stand is gekomen.

Onder de kadastraal kaart is de huidige topografische kaart te zien. Zo kun je zien dat waar vroeger heide of bos was, nu volop huizen staan.

Hiernaast staat een gedeelte van de overzichtskaart van HGB waarop mooi te zien is dat de omgeving van Mierlo steeds meer blauw kleurt ten teken dat ook die gemeentes ingetekend en beschikbaar zijn. Als Geldrop, Heeze en Lierop klaar zijn is het hele gebied rondom Mierlo te bekijken.



VAN DE BESTUURSTAFEL

5 juni zijn de coronamaatregelen weer een beetje versoepeld, je mag weer naar een restaurant, bioscoop of museum en enkele mensen meer thuis ontvangen is ook toegestaan. Het was ook de dag waarop onze excursie naar Gorinchem was gepland.

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:



Met een grote groep mensen in de bus vanuit Mierlo naar Zuid-Holland mag nog niet en is ook niet verstandig. Daarom moest voor het tweede jaar op rij de excursie worden afgelast. We houden goede hoop dat de vaccinaties en het mooie zomerweer (waar we ook op hopen) er voor zullen zorgen dat we steeds minder rekening hoeven te houden met de beperkingen. Het bestuur heeft besloten om de activiteiten op te schorten tot na de zomer maar denkt dan wel weer (voorzichtig) te kunnen starten.

We hopen in het najaar nog een Algemene Ledenvergadering te houden. De datum daarvan volgt nog. En de excursie stellen we ook minder lang uit dan vorig jaar. We hebben die nu ingepland voor **2 oktober 2021**. Zet dit maar alvast in de agenda zodat je niets anders plant voor die zaterdag. Nadere informatie en de inschrijving volgt direct na de zomervakantie.

We denken ook in het najaar weer een aantal activiteiten te kunnen organiseren. Houd daarom de website en de nieuwsbrief in de gaten, zodat je niks mist en we eindelijk weer eens gezellig bij elkaar kunnen komen.





HELMOND IN 100 STUKSKES

Meer informatie !

Een oude vuilnisbelt in Mierlo-Hout bleek een heuse schatkamer. Stadsarcheoloog Theo de Jong en vrijwilligers vonden er onder meer luizenkammen, fietsbelastingplaatjes, emailen pollepels, maar ook botten van kippen en konijnen. Daarbij horen verhalen!

Het project om met de stukskes van een oude vuilnisbelt verhalen van 'vruuger' op te halen, heeft de grote landelijke Archeologieprijs gewonnen. Het project ontstond na het saneren van de oude vuilstortplaats in Mierlo-Hout die tot 1967 in gebruik is geweest, tot 1968 was dat nog Mierlo. Zo'n vuilnisbelt vertelt veel over hoe mensen in een bepaalde periode leefden. Daarin te wroeten lijkt een vieze bedoening maar het bleek een ware schat. Ook vroeger gingen dingen kapot en kwamen toen - zonder het te scheiden - op de vuilnisbelten terecht. De grote variatie aan kapotte en versleten spullen uit die storthopen, de flessen, emaille potten en pannen, huisraad,

speelgoed, onderdelen van fietsen en vele andere voorwerpen vertegenwoordigen een tijdsperiode. Van de vooroorlogse crisisjaren, de schaarste tijdens de tweede wereldoorlog tot de wederopbouw periode. Initiator van het project was stadsarcheoloog Theo de Jong.

Door met deze "stukskes" naar de mensen toe te gaan kwam Theo er gaandeweg achter dat het ware goud hiervan is dat mensen onderling verhalen gaan delen. Van die verhalen is nu een boek gemaakt. Dit is te koop bij De Ganzenveer, Oude Aa 49-51, Helmond en bij [Heemkundekring Helmont](#). De prijs bedraagt € 14,95 (slappe kaft) en € 24,95 (harde kaft).

Theo de Jong heeft ook HKMyerle ondersteund bij archeologische projecten.

Deze nieuwsbrief wordt aangeboden door HKMyerle. Leden ontvangen deze automatisch. Andere belangstellenden kunnen zich aanmelden via onderstaand mailadres. Via dat adres kun je je ook uitschrijven.



*Heemkundekring Myerle
Burg. van Lokvenstraat 135
5731 LT Mierlo*

www.heemkundekringmyerle.nl
info@heemkundekringmyerle.nl

