

# Nieuwsbrief Heemkundekring Myerle

10 december 2021



## STAAT DE WERELD OP Z'N KOP?

***Einde van het jaar 2021 en weer ligt alles zo goed als stil.***

We waren zo blij toen we in september hoorden dat Heemkundekring Myerle de activiteiten weer kon opstarten. Er werden lezingen, bijeenkomsten en een middagexcursie gepland. Maar helaas konden daarvan maar enkele bijeenkomsten in Mierlo en Mierlo-Hout doorgaan. Inmiddels zijn alle fysieke bijeenkomsten van meerdere personen weer afgelast.

De wereld lijkt inderdaad soms op z'n kop te staan en we kunnen het maar nauwelijks bevatten wat ons allemaal overkomt. Toch zijn er voor onze vereniging ook mooie dingen te benoemen. Het eerste jaarthema heeft ondanks alles fraaie resultaten opgeleverd, we zijn druk bezig met een heel mooi jaarthema voor 2022 en de Mierlo puzzel komt er ook weer aan. Die kun je thuis in alle rust en beslotenheid zien op te lossen.

Het bestuur van HKMyerle wenst je daar veel plezier bij.

In november is overleden ons lid Harrie van Heugten

### INHOUD

*De geschiedenis herhaalt zich, zowel op korte als op langere termijn. Dat komt aan de orde in deze nieuwsbrief.*



Geen enkele vereniging kan zonder mensen die de vereniging ondersteunen. Dat kan gewoon door lid te zijn, maar ook door in een werkgroep mee te doen. Ook kun je als 'helpend handje' ondersteuning bieden. Bij HKMyerle ben je van harte welkom!





## AL EEUWEN IN QUARANTAINE

*In het kader van de coronapandemie wordt regelmatig gesproken over quarantaine. Wat betekent deze term eigenlijk en waar komt die vandaan?*

Dan moeten we teruggaan naar de tijd van de pestepidemieën. Als je als zeeman tijdens de pestepidemieën in de 14e of 15e eeuw in Dubrovnik (Kroatië) aan land wilde gaan, werd jouw geduld op de proef gesteld. In 1377 was bepaald dat je eerst 30 dagen geïsoleerd werd op een van de nabijgelegen eilanden. Vanaf 1448 werd de wachttijd verlengd tot 40 dagen waardoor de term “quarantaine” ontstond. De quarantaineplaatsen werden Lazaretto's genoemd.

Sindsdien is deze maatregel vaker toegepast. Zo ook in Australië in 1814. Een schip vervoerde in dat jaar honderden gedetineerden van Engeland naar Sydney. Bij aankomst waren er 46 opvarenden gestorven aan tyfus. De overlevenden moesten vervolgens in quarantaine in Australië.

Een ander voorbeeld zijn de Samoa-eilanden tijdens de Spaanse griep in 1918. Deze eilandengroep in de Grote Oceaan bestond uit twee delen: West- en Oost-Samoa. In West-Samoa dat tot Nieuw-Zeeland behoorde, stierf 20% van de bevolking. In Oost-Samoa daarentegen overleed niemand aan de Spaanse griep. In dit deel dat tot de Verenigde Staten behoorde, golden strenge quarantainemaatregelen voor binnenkomende schepen!

Ten tijde van de eerste ruimtevaartvluchten naar de maan (Apollo-missies) in de periode 1969-1972 was er nog weinig bekend over de maan. Men vroeg zich af of daar micro-organismen leefden waar mensen ziek van konden worden. Uit voorzorg moesten astronauten daarom bij terugkeer drie weken in quarantaine.



Tegenwoordig zijn de lazaretto's van Dubrovnik een toeristische attractie



2021, thuis in zelf quarantaine



## HELPEDE HANDJES

Vele handen maken licht werk. In deze rubriek vragen we hulp bij onze activiteiten. Heb je even tijd, neem dan contact op via de [mail](#).

- Wie wil meehelpen aan de werkzaamheden van de werkgroep [historische geografie](#)?
- Een bijdrage leveren aan de Canon van Mierlo. Zoals nadenken over de inhoud, schrijven van teksten, zoeken van foto's/afbeeldingen.

## MIERLO PUZZEL

De tiende Mierlo puzzel is klaar. In de week voor Kerstmis zal de puzzel geplaatst worden in de Mierlose Krant en op de website van HKMyerle. Je kunt dan weer op zoek gaan naar de juiste antwoorden op de vragen over ons mooie (oud-) Mierlo. Zoals gebruikelijk wordt het een mix van historische en actuele vragen. Als je al wat wilt oefenen kijk dan [hier](#) eens bij de eerdere puzzels. De nieuwe puzzel kun je [hier](#) vinden.





## BEZOEK VAN SINT NICOLAAS

*Dit jaar konden Mierlose kinderen om verschillende redenen helaas niet naar de intocht van Sinterklaas in hun eigen dorp gaan kijken. Hoe anders was het 57 jaar geleden. In een van de eerste jaargangen van "Rond de Toren" uit 1964 nummer 34 lezen we hoe toen het een en ander geregeld was.*

Het St. Nicolaascomité heeft vanuit Madrid het bericht ontvangen, dat Hij zich heeft voorgenomen om op Zondag 29 november zijn intocht in Mierlo te houden. De Kindervriend wordt omstreeks 1 uur in de Brugstraat verwacht, Vooraf gegaan door Harmonie St. Lucia en begeleid door de ponyclub St. Maarten zal St. Nicolaas dit jaar de volgende route nemen...naar het Gemeentehuis. Op het Gemeentehuis zal St. Nicolaas ontvangen worden door Burgemeester Krol die een begroetingswoord zal uitspreken. Na het officiële gedeelte zal tegen afgifte van de een dezer

dagen uitgereikte kaartjes aan de kinderen een zakje met snoep worden uitgereikt. Het St. Nicolaascomité doet een dringend beroep op de jeugd en de grote mensen om de aanwijzingen op het plein op te volgen, zodat alles vlot en ordelijk kan en zal verlopen, en om niet door de plantsoenen rond het Gemeentehuis te lopen. Het St. Nicolaascomité dankt U bij voorbaat voor Uw aller medewerking.

Het Comité

Wil je deze oude Rond de Toren bekijken klik dan op Lees meer!  
Wil je meer over Sinterklaas lezen klik dan [hier](#).

Lees meer !



## VAN DE BESTUURSTAFEL

*Het blijft een beetje aanmodderen met covid-19. Dat schreven we eerder, maar blijft actueel. Inmiddels komen we bij HKM alleen nog in kleine groepjes bij elkaar en hopen we op beter.*

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:



Wel hebben we iets moois te melden. Door de financiële hulp van het Prins Bernhard Cultuur Fonds konden we mede door de inzet van Koen van de Kimmenade van Next Systems een mooi nieuw scherm in gebruik nemen op de zolder van het Oude Raadhuis. Hierdoor kunnen de werkgroepen daar weer veel beter vooruit. We hopen dat de werkgroepen op korte termijn weer volop gebruik kunnen maken van onze verenigingsruimte en het mooie scherm. Het bestuur nodigt je van

harte uit om (als de maatregelen dat weer toe laten) zelf eens te komen kijken. Dan zijn we op donderdagavond weer open. Ook bedanken we iedereen die heeft bijgedragen aan de sponsoractie bij de Plus en gestemd heeft bij Rabobank Clubsupport.





## GESCHIEDENIS VAN MIERLO

Lees meer !

*“Wie de geschiedenis niet kent, begrijpt noch het heden, noch de toekomst.”*

*Dit las je vorige nieuwsbrief op deze plek als inleiding bij het artikel van de Canon van Mierlo. Maar dit geldt evenzeer voor een nieuwe bijdrage die op onze website staat.*

De beschrijving van de lokale geschiedenis gebeurt meestal door amateur historici, vaak onderwijzers die naast het vertellen in de geschiedenislessen ook hun hobby maken van het uitzoeken van de plaatselijke geschiedenis. In Mierlo kennen we natuurlijk meester van Bussel die in zijn “Sprokkelingen” de historie van Mierlo vastlegde. Ook door Jean Coenen is in het boek “Mierlo van oorsprong tot heden” de geschiedenis uitgebreid beschreven. Theo Meulendijks en Jan Vogels hebben de geschiedenis van Mierlo-Hout vastgelegd in “Opt Hout”. En vele schrijvers hebben in ons verenigingsblad De Myerlese Koerier onderwerpen toegelicht.

Ook op onze website, met name bij het onderdeel “[Het bekijken waard...](#)” staan meerdere interessante historische onderwerpen. Daar is nu een nieuw onderwerp aan toegevoegd, namelijk de geschiedenis van Mierlo volgens Jac. Heeren. Hij was een Helmondse onderwijzer die voor de toenmalige krant De Zuid-Willemsvaart de geschiedenis van Helmond heeft beschreven en ook aan die van de omliggende dorpen aandacht besteedde. Zo dus ook die van Mierlo. Zijn werk is nu door Hans Verhees van HKMyerle opnieuw uitgebracht en verder uitgewerkt. Voor jou de mogelijkheid om daar nu kennis mee te maken. Van harte aanbevolen.

*De geschiedenis  
van Mierlo  
volgens Jac.  
Heeren*

Deze nieuwsbrief wordt aangeboden door HKMyerle. Leden ontvangen deze automatisch. Andere belangstellenden kunnen zich aanmelden via onderstaand mailadres. Via dat adres kun je ook uitschrijven.

**Uit de geschiedenis van Mierlo**  
*door Jac. Heeren*



*Heemkundekring Myerle*  
*Burg. van Lokvenstraat 135*  
*5731 LT Mierlo*

[www.heemkundekringmyerle.nl](http://www.heemkundekringmyerle.nl)  
[info@heemkundekringmyerle.nl](mailto:info@heemkundekringmyerle.nl)

