

# Nieuwsbrief Heemkundekring Myerle



## PALMPASEN

Lees meer !

***De laatste zondag van de vastentijd bij de christenen wordt palmzondag genoemd dan wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht.***

Jezus komt volgens het Nieuwe Testament met zijn apostelen naar Jeruzalem om Pesah (het Joodse paasfeest) te vieren. Hij rijdt de stad binnen gezeten op een ezelsveulen. Veel inwoners zien in hem de verlosser en verwelkomen hem uitbundig, waarbij met palmtakken wordt gezwaaid. Anderen zien hem meer als een oproerkraaijer en zijn veel minder uitbundig. Na de intocht in Jeruzalem volgt een belangrijke periode waarin Jezus wordt berecht, gedood en verrijst. Dit alles herdenken we in de week na palmzondag, de week die ook

wel de goede week wordt genoemd. Belangrijke dagen zijn Witte donderdag, Goede vrijdag, Paaszaterdag en natuurlijk de dagen waarop de verrijzenis wordt herdacht, de Paasdagen. Op Witte donderdag viert Jezus met zijn leerlingen het laatste avondmaal en stelt de eucharistie viering in. Daarna wordt hij door Judas verraden en gevangen genomen door de autoriteiten. Op Goede vrijdag wordt hij berecht en sterft hij aan het kruis. Op zondag, ontdekken de vrouwen die hem willen gaan balsemen dat hij niet meer in het graf ligt. Jezus lijkt herrezen uit de dood. Vroeger werd in het katholieke Mierlo uitgebreid stilgestaan bij deze dagen en werden de vieringen druk bezocht. Op palmzondag werden de palmtakjes gewijd en mee naar huis, akkers en stallen genomen om daar geplaatst te worden, voor heil en bescherming.

## INHOUD

*Deze nieuwsbrief heeft iets feestelijks en dat kunnen we echt wel gebruiken. De terrassen zijn nog niet open, maar er is licht aan het eind van de tunnel. Op naar een zomer met mogelijkheden.*

De meiboom vormt met koningsdag een jaarlijks hoogtepunt. Met het Oranjecomité wordt het nieuwe schildje aan de meiboom onthuld.

Altijd een feestelijk moment. Maar het is 2021 dus .....





Lees meer !

## DE MIERLOSE MEIBOOM

*Het is een mooie traditie dat HKMyerle jaarlijks een meiboom plaatst samen met de gemeente Geldrop-Mierlo. Op die meiboom hangen schildjes van verenigingen, het nieuwe schildje wordt op koningsdag met het Oranjecomité onthuld*

*De meiboom als teken van het nieuwe begin.*

## OP ZOEK NAAR...

We weten allemaal waarom er in 2020 geen meiboom is geplaatst en er dus ook geen nieuw schildje aan de boom is gehangen. Het ziet er voor dit jaar ook weer niet goed uit. De maatregelen om de pandemie in te perken maken een onthulling onmogelijk. Toch wil HKMyerle dit jaar de boom wel plaatsen. We denken dat we de boom coronaproof kunnen versieren en oprichten. De meiboom is een teken van hoop, het verwelkomen van een nieuw voorjaar, de tijd van het jaar waarin de groei van nieuwe natuur wordt verwelkomd. In de huidige tijd is het daarom misschien nog wel belangrijker dan in andere jaren om de meiboom wel te plaatsen. We snakken allemaal naar het einde van de corona maatregelen en naar een nieuwe oude normaal. Eind april zal de meiboom op zijn normale plaats komen te staan bij het patronaat. Natuurlijk is er geen publieksactiviteit waarbij het schildje, dit jaar een bijzonder herdenkingsschildje, wordt onthuld. De meiboom zal in stilte worden geplaatst. Iedereen wordt uitgenodigd om tijdens een wandeling door het dorp of een fietstochtje even te stoppen bij de meiboom en die te bewonderen. Wil je wat meer weten over de geschiedenis van de meiboom, klik dan op de link boven aan dit artikel.

Voor publicaties in verband met het jaarthema worden foto's gezocht van brandkuilen, zoals in de Marktstraat, Broekstraat, Heieind (burg. Verheugtstraat) en Loeswijk. Ook van het brandspuit-huisje in de Broekstraat (tegenover de boerderij van Swinkels en Leijten). Op de Luchensche heide heeft een brandweertoren gestaan. Daar is wel een bouwtekening van, maar geen foto. Heb je iets voor ons, neem dan [contact](#) op.





## TERUG NAAR TOEN (4)

*In deze 4e (en laatste) aflevering aandacht voor specifieke periodes in de geschiedenis. Heb je zelf ook nog een goed idee, laat dat dan even weten via [info@heemkundekringmyerle.nl](mailto:info@heemkundekringmyerle.nl).*

In de Romeinse tijd was er bewoning in Mierlo. Op de archeologische atlas van die tijd is die informatie terug te vinden. Net als alle informatie over de Romeinse tijd. En dat is zeker niet weinig. Zie: [www.vici.org](http://www.vici.org)

Blijven we in Nederland dan kun je op topografische kaarten vanaf 1815 zien hoe de omgeving veranderd is. Zoek Mierlo maar eens op en verschuif de tijdlijn, dan krijg je een mooi beeld van de ontwikkeling van ons dorp. Op de luchtfoto's is goed de ontwikkeling van Luchen over de jaren vanaf 2006 te volgen. Zie: [www.topotijdreis.nl](http://www.topotijdreis.nl)

Nog gedetailleerder informatie over de bewonersgeschiedenis van Mierlo

is te vinden via de pagina's die onze werkgroep historische geografie heeft samengesteld. Niet alleen de situatie van 1832 is er te zien, maar ook de genealogie van de bewoners van dat moment. Zie:

[historischegeografiebrabant.nl](http://historischegeografiebrabant.nl)

Over de Tweede Wereldoorlog zijn veel pagina's beschikbaar op het internet. Mooie verhalen zijn te vinden op de site van Brabants Erfgoed, waar via een landkaart verhalen kunnen worden opgezocht. Zie: [www.brabantserfgoed.nl/wo2](http://www.brabantserfgoed.nl/wo2)

Voor gesneuvelden uit de regio heeft de website [brabantsegesneuvelden.nl](http://brabantsegesneuvelden.nl) aandacht en ook op onze eigen



website staan verhalen over deze periode in onze geschiedenis. Zie: [Mierlo 70 jaar bevrijding](#) en [Mierlo 75 jaar bevrijdingsfietsroute](#)

Interesse in de belangrijkste onderdelen van onze nationale geschiedenis? Dan is de site van de canon van Nederland zeker interessant. Misschien wordt het tijd om een canon voor ons eigen Mierlo te gaan maken. Zie: [www.canonvannederland.nl/](http://www.canonvannederland.nl/)

## VAN DE BESTUURSTAFEL

*Het bestuur komt net zoals de werkgroepen niet bij elkaar zoals dat normaal het geval is. De vergaderingen vinden op afstand plaats, maar gaan wel zoveel mogelijk door. Via deze rubriek houdt het bestuur je zoveel mogelijk op de hoogte.*

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:



In de vergadering van maart heeft het bestuur op basis van de informatie uit de laatste persconferentie van het kabinet besloten om alle activiteiten tot eind mei on hold te zetten. Dit met uitzondering van het online foto-uurtje. Ook de bestuursvergaderingen en de werkgroepbijeenkomsten kunnen, binnen de richtlijnen, doorgaan. De jaarlijkse excursie is gepland voor 5 juni. Omdat de voorbereidingen daarvan in april en mei moeten plaatsvinden is ook die afgelast. We proberen de

excursie naar oktober te verplaatsen. We houden je op de hoogte. Gaat er dan helemaal niets door? Ja wel, gelukkig wel. We zetten alles in het werk om de meiboom eind april te plaatsen om zijn normale plek. Dit onder de voorwaarde dat de gemeente wil meewerken en het corona proof te regelen is. Je leest daar in deze nieuwsbrief meer over. Ook zijn we bezig met een speciale editie van 'Thuis in Mierlo'. Deze zal helemaal in het teken staan van ons jaarthema 'brand' en de grote brand in de Marktstraat van 1921., Er komt een werkgroep onder leiding van Ria Saanen die voor inhoud gaat zorgen. Heb je daarvoor een idee. Laat het horen!





## KONINGS DAG 2021

Lees meer over  
koningsdag in Eindhoven

*Koningsdag staat weer voor de deur en de oranje sjaals, hoeden, outfits en prullaria worden weer voor de dag gehaald. Maar we moeten ze ook dit jaar weer vooral binnenshuis gebruiken. Willem Alexander komt naar Eindhoven maar blijft binnen op de high-campus.*

We vierden vorig jaar 'woningdag' op 27 april en voor dit jaar lijkt dat weer te gebeuren. Een koningsdag zoals in 2017 in Mierlo gevierd werd, die je [hier](#) nog eens kunt terugzien, zal het nu zeker niet worden. Ook in Eindhoven, waar de koning met zijn gezin dit jaar de verjaardag viert, zal het rustig blijven, zoals deze [oranjefan](#) je laat zien. Misschien een goed moment om je eens af te vragen: Waarom dragen wij op koningsdag zo uitbundig oranje? Hoe komen de Oranjes aan hun rol, en welke betekenis hadden zij in de geschiedenis van Nederland? Het Rijksmuseum in Amsterdam legt het uit tijdens een online talkshow op zondag 25 april van 15.00 tot 16.00

uur. Drie experts laten hun licht schijnen over dit onderwerp. Te beginnen bij Willem van Oranje in de 16e eeuw, leider van de opstand tegen de Spaanse koning. In de 19e eeuw krijgen de Oranjes koninklijke status en werpen zij zich op als "royals". Met koning Willem III, die weigerde het Rijksmuseum te openen, als bijzondere telg van de familie. En de Oranjes als symbool van de natie én als symbool om tegen te protesteren. Een van de sprekers is Dik van der Meulen, schrijver en biograaf van koning Willem III en bekroond met de Libris Geschiedenis Prijs. Meer informatie over deze workshop via deze [link](#). De kosten zijn 5 euro en de deelname beperkt.

*Koning Willem  
Alexander komt  
naar Eindhoven op  
27 april 2021.*

Deze nieuwsbrief wordt aangeboden door HKMyerle. Leden ontvangen deze automatisch. Andere belangstellenden kunnen zich aanmelden via onderstaand mailadres. Via dat adres kun je ook uitschrijven.



*Heemkundekring Myerle  
Burg. van Lokvenstraat 135  
5731 LT Mierlo*



[www.heemkundekringmyerle.nl](http://www.heemkundekringmyerle.nl)  
[info@heemkundekringmyerle.nl](mailto:info@heemkundekringmyerle.nl)

