

Nieuwsbrief Heemkundekring Myerle



NEGENDE MIERLO PUZZEL

Eerdere puzzels

Na de historische quiz, waarbij panels tegen elkaar streden om de eeuwige roem, besloot het bestuur om een puzzel te laten maken die meer in het heden speelde en die via de krant en de website verspreid werd.

De Mierlose krant was direct enthousiast. Elk jaar in de week voor Kerstmis verschijnt de Mierlo puzzel. De werkgroep, krijgt regelmatig de vraag of de puzzel niet te moeilijk is. Het antwoord is niet zo simpel. Elk jaar blijkt dat de deelnemers die de antwoorden insturen, heel veel goed hebben, anderzijds doet het aantal inzenders vermoeden dat er nog velen zijn die de antwoorden niet in (durven te) sturen. Misschien bang er te weinig

goed te hebben. Dat is jammer want: ten eerste is meedoen belangrijker dan alles goed hebben en ten tweede maakt iedereen kans op een mooie prijs. Verschillende Mierlose ondernemers stellen die beschikbaar. Er zijn prijzen voor de winnaars en er worden prijzen verloot onder alle inzenders. De uitslagavond in januari is een gezellige bijeenkomst waarin de antwoorden worden besproken, de prijzen worden uitgereikt en een soort van pubquiz wordt gespeeld. De werkgroep is alweer druk bezig met de puzzel voor 2020. Een combinatie van vragen over het (lokale) nieuws in 2020, vragen uit de recente en minder recente historie van Mierlo en vragen die met zoeken in Mierlo of op het internet beantwoord kunnen worden. De werkgroep hoopt op veel puzzelplezier en veel inzenders.

INHOUD

Het einde van het jaar nadert, vroeger was het de tijd voor de slacht om de winter door te komen. Het is ook de tijd om terug te kijken. HKMyerle verwelkomt een nieuwe sponsor waarmee het bestuur heel blij is.

Vanwege corona gaan lezingen niet door. Gelukkig is er een alternatief in de vorm van een online foto-uurtje. De Mierlo puzzel komt er ook in december zowel op de site als in de Mierlose Krant.





VELDSINK BEKX SPONSORT NIEUWSBRIEF

Veldsink Bekx is al meer dan 40 jaar actief als onafhankelijke financiële dienstverlener in de regio. Sinds 2011 onder deze naam, voorheen onder de naam Bekx Assurantiën wat Toon Bekx, de vader van de huidige vestigingsdirecteur Joan Bekx, startte op 1 mei 1971.

Binnen de allround dienstverlening heeft Veldsink Bekx specialisten op het gebied van MKB en Particulier verzekeringsadvies, hypotheek advies en daarnaast opereert Veldsink Bekx als zelfstandig adviseur van RegioBank.

Joan Bekx zegt: "Wij onderscheiden ons graag als adviseur die dicht bij onze klant staat of het nu gaat over het sparen voor de eerste eigen woning, de aankoop van de woning en als er onverhoopt een schade ontstaat. Wij kennen de markt en spreken de taal om zaken snel en soepel te regelen. Wij voelen ons betrokken bij onze klanten en bij wat er speelt in ons werkgebied. We zijn gevestigd in het centrum van Mierlo en de deur staat bij ons altijd open. Ik ben geboren en getogen in Mierlo, werkzaam binnen mijn dorp en de regio, waarmee ik me sterk verbonden voel. Daarom ondersteun ik ook graag de Heemkundekring bij het uitbrengen van de Nieuwsbrief."

Heemkundekring Myerle is blij met deze sponsor en hoopt op een langdurige prettige relatie. Wil jij HKMyerle ook sponsoren neem dan [contact](#) met ons op.

Wil je HKMyerle sponsoren, dan gaan we graag in gesprek.

MIERLO ZOALS HET WAS

In 2020 is deze [facebook pagina](#) in het leven geroepen. Oprichter Ronald Damen en moderator Wilma Kerkhof-van den Hurk willen jong en oud met elkaar verbinden door een stukje historie te delen. Het is leuk om te zien hoe er massaal oude foto's en video's worden geplaatst en herinneringen worden gedeeld.





NOVEMBER SLACHTMAAND

Huisslachten was heel gewoon en mocht tot het in 1997 bij wet verboden werd. In Mierlo waren onder andere Janus van de Wittenboer en Piet Smeets, slachters die aan huis kwamen.

Het varken werd met een schietmasker verdoofd, daarna gekeeld, het bloed opgevangen voor de bloedworst. Met kokend water werden de haren van de huid geschraapt met een hoorntje met een scherpe rand, aan het eind een haakje waarmee de "hoefjes" van de tenen werden getrokken. Het varken werd ruggelings "geleerd", open gesneden, spek en reuzel opengeklapt. Lever, hart, longen en niertjes werden erbij gehangen zodat het geheel kon besterven. Darmen werden schoon-gemaakt en de blaas opgepompt. De slachter was klaar, de keurmeester kwam zijn paarse stempels zetten.

Daarna kon het verwerken beginnen. Reuzel uitkoken, vet in een Keuls potje, kaantjes op een schaal. De slachter kwam het varken "kort maken". Het worstvlees werd door het gehaktmolentje gemalen en daarna in de darmen gedraaid. De worst werd geweekt of gerookt, de hammen en zijen spek werden verdeeld over schouw en pekelkuip. De pootjes, voor de snert, hingen in de rook van het fornuis waarop de botten, zwoerd, varkenskop en alle restjes stonden te koken voor de zult en balkenbrij. Bijna alles van het varken werd gebruikt, zelfs haren en hersenen.

Lees meer 1

Lees meer 2



De slacht was voor het hele gezin een drukke, feestelijke tijd.

FOTO-AVOND WORDT ONLINE FOTO-UURTJE

De foto- en videoavond, verzorgd door Rinie Weijs in Party centrum Den Heuvel, stond voor december op het programma. Helaas wordt deze geannuleerd. Maar niet getreurd, we willen deze avond op een andere manier gaan invullen.

lijk is via je computer, laptop, tablet of mobiele telefoon, kun je dit uurtje volgen. Een week van tevoren kun je ook testen zodat je zeker weet dat alles op 16 december werkt. Dus heb je een leuke foto die je graag wilt delen eventueel met een leuk verhaal of wil je gewoon kijken naar die mooie afbeeldingen? Meld je dan snel aan zodat je een link krijgt gemaïld waarop je het foto-uurtje kunt volgen. Samen zorgen we ervoor dat we een leuk uurtje met elkaar gaan beleven met hopelijk veel verschillende foto's/video's. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met [Hans Klink](#) via 06-46505750.

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:



Op 16 december van 20.00-21.00 uur zal een online [foto-uurtje](#) plaatsvinden. Daarbij kunnen we ook jouw hulp goed gebruiken. Heb je een (oude) foto of video die je graag zou willen laten zien, meld je dan aan via info@heemkundekringmyerle.nl. Als het even kan voor 1 december. Samen bekijken we dan wanneer en op welke manier we jouw foto/video laten zien. Schrik niet omdat het online is, het wordt je zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Via een link die toeganke-





LAGER ONDERWIJS IN GELDROP

Lees meer !

In 2016 was het 100 jaar geleden dat Geldrop een nieuwe openbare school kreeg, de oude werd te klein. De school in de Stationsstraat kreeg later de naam Nazarethschool en het gebouw staat er nog steeds hoewel de onderwijsbestemming vervangen is door wonen.

Dit 20^e lustrum was voor Andre Josiassen aanleiding om zich te gaan verdiepen in de geschiedenis van het lager onderwijs in Geldrop en Zesgehuchten en er een boek over te schrijven. De eerste bijzondere lagere school in Geldrop werd opgericht in 1856 door de Zusters van Liefde aan het Bogardeind, de latere meisjesschool. Ruim 10 jaar later kreeg Zesgehuchten zijn eerste openbare school. En aan de Geldropse Kerkstraat kwam een jongensschool. Niet alle kinderen gingen toen naar school. Kinderarbeid, met name in de textielindustrie en tijdens de oogst op het platteland was heel normaal. In 1901 werd de leerplicht ingevoerd waardoor de behoefte aan scholen groter werd. Een 8-klassige openbare

school werd toen gebouwd aan de nieuwe Stationsstraat. Alleen het openbare onderwijs werd in die tijd bekostigd door de overheid. Het bijzondere onderwijs moest zichzelf financieren. In 1920 kwam de financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder lager onderwijs. Mede daardoor en geholpen door de opkomende verzuiling, werden openbare scholen overgenomen door de kerkbesturen; zo ook in Geldrop. Hierover en over allerlei andere bijzonderheden van het lagere onderwijs in Geldrop kun je lezen in het boek 'Lager onderwijs in Geldrop door de eeuwen heen'. Het boek kost € 14,95 en is te koop bij boekhandel Van Grinsven in de Korte Kerkstraat in Geldrop.

Ruim 100 jaar geleden was kinderarbeid in textiel en op het land nog heel normaal.

Deze nieuwsbrief wordt aangeboden door HKMyerle. Leden ontvangen deze automatisch. Andere belangstellenden kunnen zich aanmelden via onderstaand mailadres. Via dat adres kun je je ook uitschrijven.



*Heemkundekring Myerle
Burg. van Lokvenstraat 135
5731 LT Mierlo*

www.heemkundekringmyerle.nl
info@heemkundekringmyerle.nl

