



Nieuwsbrief april 2017

Rabo Clubkas Campagne

Ook in 2017 kunnen we als lid van de Rabobank (alleen van Peelland Zuid) weer stemmen uitbrengen voor de Rabo Clubkas Campagne om verenigingen zoals onze Heemkundekring te steunen. De leden van de Rabobank ontvangen van de Rabobank een mailtje of een kaart, om het stemmen mogelijk te maken. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het stemmen voor de Rabo Clubkas Campagne niet in oktober maar al vanaf donderdag 6 april tot en met zondag 30 april. De stemwaarde is niet meer vast. In totaal wordt een bedrag beschikbaar gesteld en dat wordt gedeeld door de totaal uitgebrachte stemmen. De stemwaarde wordt daarmee achteraf betaald. Hoe meer stemmen worden uitgebracht des te lager wordt de waarde per stem. Ieder lid kan 5 unieke stemmen uitbrengen, maar je kunt nu geen twee stemmen meer op één vereniging uitbrengen. Er is een ondergrens gesteld aan het aantal stemmen, alleen als een vereniging minimaal 50 stemmen krijgt komt die voor een bijdrage in aanmerking. Kijk ook op onze website www.heemkundekringmyerle.nl/RCC2017.html, hierop komt ook de nodige informatie. Wij hopen weer op jullie te kunnen rekenen.

Donderdag 6 april, Lezing “Eindhovens Kanaal” door onze voorzitter Theo de Groof, aanvang 20.00 uur.

Op 21 november 2013 heeft Theo deze lezing al gegeven in Mierlo. Omdat we inmiddels al een aantal Mierlo-Houtse leden hebben zal Theo deze lezing nu in Mierlo-Hout verzorgen.

In 1822 liet Koning Willem 1 een begin maken met een kanaal van Maastricht naar Den Bosch: de Zuid Willemsvaart. Dit kanaal heeft een grote invloed gehad op de economische ontwikkeling van oostelijk Noord-Brabant en vooral van Helmond, Den Bosch en Veghel. Het inwoner aantal van Helmond, dat al groter was dan dat van Eindhoven, groeide nog veel explosiever. Omdat verkeer en transport over land nog erg slecht waren, wilde Eindhoven ook erg graag een aansluiting naar de Zuid-Willemsvaart. Omdat het door de Belgische opstand te lang duurde besloot Eindhoven het bijna 14 km. lange kanaal zelf te graven waardoor het ook eigendom van Eindhoven was en nog steeds is. In het najaar van 1845 werd begonnen met de werkzaamheden. Het geheel handmatig gegraven kanaal dat op 28 oktober 1846 werd geopend, heeft Eindhoven economisch geen windeieren gelegd.

Wilt u meer weten over de ontstaan geschiedenis van het Eindhovens Kanaal? Over de problemen bij de aankoop van de benodigde gronden. Van de moeilijkheden bij de graafwerkzaamheden aan het kanaal, en de onderhouds- en herstelwerkzaamheden, hoe de leefomstandigheden waren in de periode van de aanleg van het kanaal. Wat vervoerde de schepen in de loop der jaren zoal. En welke gevolgen heeft de 2e Wereldoorlog gehad voor het Eindhovens Kanaal? U leert de vele bijzonderheden kennen van ons mooie en thans idyllische kanaal met de karakteristieke "kattenrugbruggen als u op 6 april komt luisteren en kijken.

Iedereen is van harte welkom in De Geseldonk, Cederhoutstraat 44 in Mierlo-Hout.

Zondag 9 april expositie “van Mierlose buurtwinkels tot supermarkt”

Zondagmiddag 9 april, opening expositie “van Mierlose buurtwinkels tot supermarkt” speciaal voor leden en genodigden, aanvang 14.00 uur. Verder is de expositie elke zondag t/m 14 mei voor iedereen open van 14.00 tot 16.00 uur. Alleen i.p.v. paaszondag 16 april, geopend op 2^e paasdag 17 april. Onze leden, eventueel met familie/vrienden zijn tot en met 19 mei ook op de donderdagavonden welkom om de expositie te komen bekijken (beneden achterom).

In de tentoonstelling wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van bedieningswinkel naar zelfbedieningswinkel en supermarkt in Mierlo in de 20e eeuw. Hoe hebben Mierlose winkeliers deze stap ervaren en wat vonden klanten ervan. Wat betekende het voor de ouders om een winkel en een gezin te moeten combineren? Merkten de kinderen er iets van dat hun ouders de verantwoordelijkheid hadden voor een winkel? Hoe werden de taken verdeeld tussen man, vrouw en de kinderen? Hoe kwam men aan klanten en hoe ging men met hen om? Wat te doen als er klanten waren met een grote betalingsachterstand? Was er toen al sprake van klantenbinding en zo ja, hoe werd dat vorm gegeven? Hoe verliep de inkoop?

Op deze en vele andere vragen geven we een antwoord. Op basis van gesprekken die Eveline v.d. Linden had met vroegere winkeliers en/of hun familieleden nemen we een kijkje voor, achter en onder de toonbank. Zij hebben ook veel foto's en attributen beschikbaar gesteld. En natuurlijk ontbreken ook de leuke anekdotes niet. Het een en ander wordt geïllustreerd met voorwerpen, foto's en reclameposters uit die tijd. Gedurende de openingstijden van de tentoonstelling worden verschillende films gedraaid waaronder een film van Marlies van Onzen die zij speciaal voor deze gelegenheid gemaakt heeft. Enkele kinderen van middenstanders vertellen in deze film over vroeger.

Woensdag 12 april, Lezing Gezinnen XXL door Ad Rooms. Aanvang 20.00 uur in Den Heuvel.

Gezin XXL, hiermee worden huishoudens bedoeld met minimaal acht kinderen, maar er waren er ook met 27 of 28 kinderen. Waar zijn deze grote gezinnen gebleven? Gezinnen waar je als vriendinnetje of vriendje altijd aan kon schuiven bij het eten. Ad Rooms verhaalt over de geschiedenis van grote gezinnen, over hoe en waarom ze zijn ontstaan, hoe speelde de overheid daar op in en hoe groot was de invloed van de kerk daarop en welke andere oorzaken speelden een rol? Hoe leefden grote gezinnen, wat aten ze, hoe werden de slaapplekken verdeeld, hoe brachten ze hun vrije tijd door, hoe kwamen ze aan voldoende financiële middelen en kleding. Wat speelde zich af, hoe beleefden moeder, vader en de kinderen zelf hun eigen jeugd? Hoe ging dat aan tafel, welke afspraken waren er hoe en waar sliepen ze allemaal? Hoe verliep de dagelijkse gang van zaken en was er voldoende kleding? Droegen de gezinsleden elkaars schoenen? Hoe ging dat met baden en wassen? Hoe vermaakten ze zich en gingen ze wel eens op vakantie? En hoe reageerde de buitenwacht. Dat zijn heel veel vraagtekens die om een antwoord vragen, maar het wordt duidelijk dat er wel heel creatief met problemen werd omgesprongen. Er komen ook ervarings-verhalen van bekende Nederlanders aan de orde, die opgroeiden in grote gezinnen. Uit de vele verhalen en met veel prachtig illustratiemateriaal is de lezing samengesteld en gunt ons een blik in het verleden waarin velen zich nog zullen herkennen.

Meiboom.

Donderdag 27 april a.s. worden de Koningsdag festiviteiten in Mierlo weer gestart door het onthullen van het schild aan de Meiboom. De ringen zijn dan weer versierd met groen en linten en vanaf maandag 24 mei prijkt hij weer op het Patronaatsplein.

Badmintonvereniging Mierlo '76 Mierlo zal dit jaar het schild met hun logo aan de Meiboom onthullen. Dit jaar waarin de Meiboom voor de 18e keer wordt opgericht zal er behalve het schild van Badminton vereniging Mierlo ook een herinneringsschild worden onthuld. Heemkundekring Myerle en bestuur en leden van de badmintonvereniging zullen samen met Harmonie St. Lucia, Gilde St. Barbara en Catharina en Gilde St. Sebastiaan, College van B en W en kinderen met versierde fietsjes en andere vervoersmiddelen het schild gaan onthullen aan de meiboom.

Aanvang ± 9.50 uur op het Plein tussen patronaat, pastorie en achterzijde kerk.



Heemkundekring Myerle

Secretariaat: Burgemeester van Lokvenstraat 135, 5731 LT Mierlo ☎ 0492 - 664118
Website: www.heemkundekringmyerle.nl @ info@heemkundekringmyerle.nl

**Excursie 2017 voor leden naar Culemborg en kasteel Ammersoyen in Ammerzoden.
Zaterdag 13 mei a.s. vertrekt de touringcar om 8.30 uur bij Den Heuvel, Heuvel 2 in Mierlo,
waar we s 'avonds ook gaan dineren.**

**Na aankomst in Culemborg gaan we voor de koffie of thee met gebak naar
"Het Huis van de Stad" Oude Vismarkt 4.
Dit is het voormalig gemeentehuis, een monumentaal pand.**

**Hier worden we opgehaald door gidsen van de Stichting Stadsgidsen
Culemborg. De rondleiding duurt 1½ uur.**

Culemborg is een eigentijdse, levendige stad. De mooie en gaaf bewaard gebleven oude binnenstad dateert uit de 14e eeuw en is een Rijks beschermd stadsgezicht. Die typische laatmiddeleeuwse structuur is nog intact. De talloze monumenten, groot en klein, getuigen tot op de dag van vandaag van de rijke en bewogen geschiedenis van Culemborg. Na de verlening van stadsrechten in 1318 werd een begin gemaakt met het vervangen van de aarden omwalling door stenen muren, die nu nog gedeeltelijk aanwezig zijn. Eén van de vier poorten is behouden gebleven, ook de 14de-eeuwse grachtengordel is nog geheel intact.

Enkele bijzondere gebouwen zijn: het voormalige stadhuis in laatgotische stijl met renaissance-elementen (dat wij dus s 'morgens al van binnen kunnen bekijken) dateert van 1533. Het Elisabeth Weeshuis gebouwd in 1560 heeft tot 1952 ook als zodanig dienst gedaan, nu is het een museum. De grote gotische kruisbasiliek is gewijd aan de heilige Barbara, de beschermheilige van Culemborg. In 1654 sloeg de bliksem in de toren, waardoor deze brandend in het schip van de kerk stortte. De kerk werd snel hersteld, maar op de toren is nooit meer een spits geplaatst. Tot de reformatie was het een katholieke kerk, daarna protestants en is dat ook gebleven.

De 19e eeuwse neogotische katholieke kruiskerk aan de Markt is ook genoemd naar Sint Barbara. Verder zijn er o.a. nog de oud-katholieke kerk, de lutherse kerk en de joodse synagoge.

**Na de rondleiding is er een vrij te besteden lunchpauze voor een hapje of een drankje of een verdere verkenning van de stad. Tip: - op loopafstand van het centrum van Culemborg ligt een knusse jachthaven.
Daarna vertrekken we naar kasteel Ammersoyen in Ammerzoden, waar om 15.30 uur een rondleiding door het kasteel krijgen onder leiding van gidsen.**

Van een afstand maakt kasteel Ammersoyen meteen al een imposante indruk. De dikke muren en vier robuuste hoektorens zijn erop gebouwd om ongenode gasten buiten te houden. Tegenwoordig bestaan ongenode gasten niet meer: iedereen mag er een bezoek brengen.

Kasteel Ammersoyen werd gebouwd rond 1300. Een grote brand in 1590 richtte zware schade aan, waardoor het kasteel meer dan een halve eeuw onbewoonbaar was. Pas na het einde van de Tachtigjarige Oorlog begonnen de herstelwerkzaamheden. Twee gevelstenen met de jaartallen 1648 en 1667 markeren die herbouw. Het interieur werd aangepast aan de eisen van de 17e eeuw en in het midden van de 19e eeuw in neogotische stijl. In 1873 werd het kasteel verkocht aan de Katholieke Kerk, volgens de overlevering na een verloren dobbelspel met de pastoor van Ammerzoden. Het kasteel werd daarna gebruikt als klooster. In 1944-1945 liep het kasteel zware oorlogsschade op. In 1957 kocht de "Geldersche Landschap en Kasteelen" het kasteel, waarna een grote restauratie begon die maar liefst zestien jaar duurde.





Er werden veel middeleeuwse elementen teruggevonden, waaronder de ‘plonsplee’s’. Door deze vondsten werd besloten het kasteel terug te brengen naar de middeleeuwse staat. Ook de gracht werd weer uitgegraven. Daarbij is een schat aan voorwerpen naar boven gehaald. Sinds 1975 kan het publiek het schitterende kasteel weer bewonderen. De voorwerpen die in de gracht zijn teruggevonden geven een goed beeld van 600 jaar kasteelgeschiedenis. Een deel van de voorwerpen wordt in het kasteel tentoongesteld, het is de grootste samenhangende collectie van grachtvondsten in Nederland.

Na het bezoek aan kasteel Ammersoyen vertrekken we naar Mierlo waar we bij Den Heuvel gaan dineren.

Voor deze excursie inclusief de busreis, koffie/thee met gebak, de rondleiding in Culemborg, de entree en rondleiding in kasteel Ammersoyen en het 3 gangen diner, betalen de leden € 47,- en eventuele introducés € 50,-. Bij afmelding wegens onvoorziene omstandigheden krijgt u de kosten die wij niet hoeven te verrekenen retour.

Let op!! Gezien de problemen in 2016 met de inschrijvingen en vooraanmeldingen, wat we nu graag willen voorkomen, kiezen we voor de volgende manier van inschrijving.

1. Inschrijven kan op donderdagavond 13 april van 19.00 tot 21.00 uur in de Trouwzaal van het Oude Raadhuis. Mocht u zelf verhinderd zijn dan kunt u mogelijk iemand anders het volledig ingevulde inschrijfformuliertje laten brengen. Telefonisch kan dan ook (tijdens deze uren):

Marij: 06-18565392 en Annie: 06-15436731

Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn op dat moment op enigerlei wijze ons te bereiken dan informeer na 13 april via het secretariaat of info@heemkundekring.nl of er nog plaats is.

2. Alleen leden kunnen inschrijven, eventuele introducés komen op de wachtlijst.

Betaling kan contant bij aanmelding of op bankrekening: IBAN NL51 RABO 0134 1598 37 met vermelding Excursie.

Uitgebreidere documentatie en plattegrond Culemborg krijgt u na aanmelding.



Naam; telefoonnr..... event. mobielnr.

Wil met **1 - 2** leden deelnemen aan de excursie. (Doorhalen wat niet van toepassing is.)

En indien mogelijk 1 introducé (aankruisen)

Geef uw keuzes aan:

s 'Morgens bij de koffie/thee:

..... x vlaai x Culemborgse tompoes

Diner: voor het hoofdgerecht:

.... Kipfilet

eventuele dieetwensen:

of

.... Vis

.....

of

.... Rundvlees

voor het nagerecht:

.... Verassings nagerecht Den Heuvel

of

.... Koffie, ook cappuccino, of thee