



Canon van Mierlo of die van Lammers?

De Canon van Mierlo is het jaarthema van Heemkundekring Myerle voor 2022. In deze Canon zijn de 28 belangrijkste geschiedkundige hoogtepunten, de dingen die Mierlo gemaakt hebben tot wat het nu is, opgenomen.



Wist je dat onze inwoner Frank Lammers ook een eigen canon heeft gemaakt? Namelijk de Canon van Lammers waarin hij op zoek gaat naar het Verhaal van Brabant (zie www.canonvannederland.nl/nl/noord-brabant/de-canon-van-lammers). Hij gaat op zoek naar opvallende feitjes over de Eerste en Tweede Wereldoorlog in onze provincie. Ook staat hij stil bij de onderdrukking door Napoleon, de Spaanse koning en 'Den Haag'. Dat doet hij natuurlijk op zijn eigen manier door plekken te bezoeken die er volgens hem toe doen. Hij spreekt daar met bijzondere personen die hem

meer vertellen over de unieke historie van Brabant.

De opdrachtgevers Erfgoed Brabant en Omroep Brabant vonden dat het geen saaie academische benadering mocht worden. Frank begint in de eerste aflevering al meteen scherp. "Ook als u een hekel aan mij heeft, moet u blijven kijken. Ik word doodgeschoten, door de bliksem getroffen en door een ridder in mekaar geslagen". De tien afleveringen zijn nog terug te kijken via YouTube.

De basis van de Canon van Lammers is het boek "Blikken op Brabant" dat in 2012 door Erfgoed Brabant is uitgegeven. In Brabant geen hunebedden maar wel grafheuvels. Ook geen historie van de Hollandse graaf Floris V maar wel van de flamboyante Brabantse hertog Jan I. Dit boek geeft een toegankelijk, beknopt en verrassend overzicht van de Brabantse geschiedenis.

Meer informatie over de Heemkundekring Myerle zie www.heemkundekringmyerle.nl

