



Meiboom en Brandweer

In 1984 werd Heemkundekring Myerle opgericht, in 2024 vieren we dus ons 8e lustrum of robijnen jubileum. Als één van de jongste verenigingen in Mierlo, houden we ons bezig met de oudste zaken, maar niet alleen dat! Daarom is gekozen voor het jaarthema '40 jaar jong' waarbij we met name aandacht willen besteden aan de recente geschiedenis van Mierlo. Immers morgen is van-daag geschiedenis.

De Meiboom is een vruchtbaarheidsritueel dat gezien werd als een krachtig symbool van de vernieuwing in de natuur. Na een lange donkere winter wordt het begin van de zomer ingeluid. Het van oorsprong heidens ritueel heeft in de middeleeuwen een Christelijk karakter gekregen en werd tevens een symbool van de prille liefde. Tegenwoordig zorgen de rituelen rondom de Meiboom vooral voor saamhorigheid en verbinding.

In Mierlo is het sinds 2000 een mooie traditie geworden: de opening van Koningsdag door het onthullen van een nieuw schildje op de Mierlose meiboom. Dit jaar werd het schildje van en door de brandweer onthuld in verband hun 85-jarig bestaan. In de raadsvergadering van 8 maart 1939 werd de Verordening op de Vrijwillige brandweer vastgesteld. In deze verordening werd bepaald dat de vrijwillige brandweer zou bestaan uit één opperbrandmeester, twee brandmeesters, één reservebrandmeester en tenminste zeven brandgasten. De opperbrandmeester en de brandmeesters vormden het bestuur van de brandweer. Alleen mannen tot 55 jaar mochten lid zijn van het brandweerkorps. De gemeente had de verplichting te zorgen voor kleding en uitrusting. De materialen werden bewaard in het spuihuis van Mierlo-Dorp (oude raadhuis) en het spuihuis van Mierlo-Hout (bij de jongensschool). Wil je hier meer over weten lees dan de Myerlese Koerier 2021 nummer 1, via de onze website.



Meer informatie over de Heemkundekring Myerle zie:

www.heemkundekringmyerle.nl

4 jaar

1984 - 2024