



Het Heidepark bij Luchen

Wonen in Luchen is niks nieuws is het jaarthema voor 2023. De bewoners van de wijk Luchen zijn niet de eerste bewoners van dit gebied. Daar waar nu al die nieuwe huizen staan, woonden al mensen in de late bronstijd en vroege ijzertijd, dus tussen 1050-500 voor Christus. Dit jaarthema is het tweede item van de Canon van Mierlo, zie www.canonvanmierlo.nl

Eeuwen lang bestond het gehucht Luchen uit enkele boerderijen die gelegen waren te midden van de akkers en weilanden tussen de Luchensche heide en de Broeksche straat. De afgelopen 15 jaar is het gehucht overspoeld met een golf aan nieuwe woningen. Voordien zijn er wel enkele bouwactiviteiten geweest vanuit de kern in de richting van het gebied Luchen. Begin jaren 50 van de vorige eeuw bestonden de Ekster- en Fazantlaan al. Die lagen aan de rand van Luchen. Eind jaren 50 kwam daar op particulier initiatief van de Eindhovense fami-

lie Verheugen-van Hout de bouw van een 19-tal bungalows tot stand. De percelen had Verheugen tijdens de Tweede Wereldoorlog gekocht en beplant met fruitbomen. Op zaterdag 9 mei 1959 werd de eerste steen gelegd in het bijzijn van het gemeentebestuur. Bij deze gelegenheid stelde burgemeester Krol voor de straat de naam Nachtegaallaan te geven en mevrouw Krol deed het voorstel om het park om te dopen tot "Heidepark". Bij de ingang van de straat werden twee gedenkstenen geplaatst. Aangezien de opschriften na 60 jaar bijna onleesbaar geworden waren, werden deze op initiatief van enkele bewoners vernieuwd. In 2019 vond de feestelijke onthulling daarvan plaats. Met het Heidepark ontstond een uniek stukje Mierlo.

Meer informatie over de Heemkundekring Myerle zie:

www.heemkundekringmyerle.nl



De nieuwe gedenkstenen Heide-park, aan de ingang van de Nachtegaallaan.

Wonen in Luchen,
is niks nieuws!

