

GEMENGD NIEUWS.

De ramp te Mierlo.

Een onzer medewerkers schrijft ons nog:

Zaterdagmorgen circa 11 uur brak in een der woningen gelegen aan de Marktstraat te Mierlo brand uit.

Het stille, vreedzame dorp op ongeveer drie kwartiers afstand van Helmond gelegen, werd op eens in rep en roer gebracht, daar de brand, aangewakkerd door 't ferme briesje, dat er stond, weldra zulk een omvang nam, dat hij niet bij één woning bepaald bleef, maar naar de nabijgelegen woningen oversloeg, en de geheele Marktstraat weldra een vuurzee geleek, daar de vonken over de straat geslagen waren, en de ook daar gelegen panden had aangestoken.

De angstige bewoners werden uit de hulzen gedreven en ieder was in de weer om aan het schier hopelooze reddingswerk deel te nemen.

Het op stal staande vee werd uitgedreven en in veiligheid gebracht. Vrouwen en kinderen liepen schreiend heen en weer en onderwijl versomberde de lucht, en nam de wind in hevigheid toe.

Dikke, drabbige, kronkelwolken stegen onafgebroken uit verschillende plaatsen van het dorp op; hoog oplaafende vlammen lekten als hongerige vurige draken langs de hooimijten op, en schenen uit en in de hooigaten te kruipen.

Rookende muren vielen met doffen plof op het brandend huisraad neer, en joegen verstikkende wolken van smeulend en rookend hooi en stroo op, dat als een onheilspellende regen verderop neerviel, en daar opnieuw den brand in woningen stak. Onderwijl zag men mannen en vrouwen het poovère huisraad in veiligheid brengen.

Ongeveer kwart over twaalf kwam de brandspuit uit Eindhoven opzetten.

Die van nabij gelegen Helmond kwam eerst veel later, daar deze — naar men zeide — eerst de consignes van den burgemeester dezer stad afwachtte, die niet aanwezig bleek te zijn.

Negen en twintig woningen, waaronder het station van de tram Eindhoven—Helmond; twee boerenhoeven; twee café's de groote winkel van G. de Vries, de bakkerij van A. v. d. Witteboer, en vijf en twintig arbeiderswoningen stonden in brand en even in den middag was de geheele Mierloosche Marktstraat een smeulende en rookende puinhoop. De woningen zijn totaal afgebrand, en hier en daar steekt somber nog een afgebrokkeld muurtje omhoog.

In een uitgebrande woning hing aan een verkoelde bint de gaslamp, terwijl aan een stuk muur komisch nog een reclame-kalendertje hing, als 't eenige wat er van het huisraad was overgebleven. Op een stuk land zagen we eenige vrouwen treurend neerzitten bij een hoop schamel huisraad; terwijl in een tuin eenzaam een tafeltje stond, met een verlaten bloemvaasje en andere voorwerpen.

Wat ons echter opviel, was de totale afwezigheid van eenige autoriteit in den middag en het ontbreken van eenige leiding bij het blussingsmateriaal. Om 3 uur zag ik slechts één slang water geven, terwijl het overal brandde, en de bedienende man — mijns inziens — de straal zonder beleid richtte b.v. op een plaats, waar geen brand te bekennen was.

Honderden inwoners van de omliggende plaatsen begaven zich in den vrijen Zaterdagmiddag per fiets of per tram naar de plaats van de ramp. Want dat deze groote brand in dezen tijd van woningnood voor Mierloo een ramp is, zal niemand ontkennen.

Ook talrijke auto's stonden langs den weg geschaard.