



Burgerslachtoffers Mierlo na 75 jaar met respect herdacht

MET DIEP RESPECT IS TIJDENS DE HERDENKINGSPLECHTIGHEID EEN EERBEToon GEBRACHT AAN ALLE BURGERSLACHTOFFERS BIJ HET ONTHULLEN VAN DE HERDENKINGSPLAQUETTE FOTO'S | HARRIE VAN DER SANDEN

Met de onthulling van een herdenkingsplaquette zijn zaterdag 21 september de 34 Mierlose burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog met respect herdacht. De plaquette met daarop de tekst "In vrijheid herinneren wij onze burgerslachtoffers 1940-1945" werd toegevoegd aan het bevrijdingsmonument aan de Dorpsstraat nabij 'd'n Intheek' in Mierlo.

Bevrijdingsmonument

De middag begon met een presentatie door Rinie Weijs over de 'Operatie Market Garden' en de film met een interview van ooggetuige Lambert van den Reek en nabestaande Rinus Sloots. Met slaande trom en vliegend vaandel hebben het gilde van Sint Catharina en Sint Barbara en het gilde Sint Sebastiaan de vele genodigden en belangstellenden begeleid naar

het bevrijdingsmonument in de Dorpsstraat voor een plechtige onthulling van de herdenkingsplaquette aan het bevrijdingsmonument.

Het bevrijdingsmonument werd 25 jaar geleden op initiatief van Heemkundekring Myerle geplaatst bij gelegenheid van '50 Jaar vrijheid'. Vrij vertaalt, stelt het monument symbolisch dat voor: De halve

cirkel symboliseert, dat de samenleving door oorlog een lange tijd groot geweld werd aangedaan. Het hekwerk met traliën verwijst naar de slachtoffers uit alle gelederen wiens vrijheid werd ontnomen en zelfs in de concentratiekampen hun leven lieten.

De zuil met daar bovenop een zonnewijzer verwijst symbolisch naar de zon, met de boodschap om het leven in de toekomst zonnig en blijmoedig in te zien. De niet uitgebeelde halve cirkel verwijst naar de ongewisse toekomst waarop men geen vat heeft en die nog niet ingevuld kan worden. Oud Mierlonaar Gerard van der Vleuten schreef de tekst bij het monument. "Wie de vrede bewaart, verdient de vrijheid".

Burgerslachtoffers

Het idee ontstond om bij gelegenheid van de herdenking van 75 jaar vrijheid een tast- en zichtbare herinnering, als eerbetoon aan de burgerslachtoffers, te realiseren in de vorm van een herdenkingsplaquette. "Dat is laat, 75 jaar na dato. Maar nooit te laat. Dit om te zorgen, dat de slachtoffers voortleven in ons collectieve geheugen. Zo'n plaquette houdt de geschiedenis levend, niet als een verwijt aan het verleden, maar als een oproep aan de toekomst", aldus Rinus Sloots.

Er vielen in de Tweede Wereldoorlog voor zover bekend 34 burgerslachtoffers in de toenmalige gemeente Mierlo:

Met respect herinneren wij hen: Jan van Berlo, 24 jaar, Willem van Dijk, 55 jaar, Alex Heldens, 59 jaar, Jan Keijzers, 17 jaar, Louis van de Kerkhof, leeftijd onbekend, Frans van de Kimmenade, 45 jaar, Marinus Koolen, 29 jaar, Frans Kornuijt, 64 jaar, Riky Kramer, 12 jaar, Antoon Manders, 34 jaar, Piet Manders, 22 jaar, Gerard Meulendijk, 77 jaar, Piet van Oosterhout, 33 jaar, Daniël van der Putten, 55 jaar, Jan Rademakers, 47 jaar, Marie Raijmakers, 10 jaar, Alphons van



den Reek, 22 jaar, Christiaan van den Reek, 17 jaar, Graarda Roefs, 28 jaar, Klaasje Schippers, 6 jaar, Marinus Sloots, 51 jaar, Maria Sloots-van Oosterhout, 48 jaar, Anna Sloots, 19 jaar, Riky Sloots, 16 jaar, Theo Sloots, 13 jaar, Gerard Sloots, 12 jaar, Martien Sloots, 9 jaar, Harrie Smits, 29 jaar, Sjf Spoormakers, 45 jaar, Antoon Verheijen, 9 jaar, Jan van Vlerken, 47 jaar, Toontje van de Vossenbergh, 9 maanden, Henriette van Wetten, 19 jaar en Wimke van Wetten, 12 jaar. Hun namen staan niet op de plaquette, omdat de initiatiefnemers niemand willen vergeten. Ondanks zorgvuldig onderzoek is, naar aanleiding van de onthulling van de herinneringsplaquette, alsnog een slachtoffer gemeld. Dit betreft Theo van de Vossenbergh, die in oktober 1944 op weg van Mierlo naar Eindhoven in Geldrop, ter hoogte van de DAF-fabriek door een tank werd overreden. Dit is dan het 35e burgerslachtoffer.

Onthulling

Bij het monument aangekomen gaf Rinie Weijs van Heemkundekring Myerle aan de honderden belangstellenden uitleg over het Bevrijdingsmonument en de totstandkoming van de herinneringsplaquette. Waarnemend burgemeester Marc Jeucken onderstreepte de initiatieven met de woorden. "Onze vrijheid mogen we niet voor lief nemen, nooit. Vrijheid moet je verdienen, iedere dag opnieuw".

Het onthullen van de herinneringsplaquette werd namens de nabestaanden verricht door de heer Lambert van den Reek. Na het leggen van vele bloemstukken heeft Rinus Sloots een dankwoord uitgesproken met

als boodschap, dat als we vrede willen blijven vieren, we met elkaar in gesprek moeten blijven. "Deze onthulling is zo'n gelegenheid om dat verleden te bespreken en het geeft aanleiding tot een verdere bezinning. Als je dat op je in laat werken, dan zie je de waarde die verhalen uit de Tweede Wereldoorlog ook nu en in de toekomst nog hebben".

De onthullingsceremonie van de herdenkingsplaquette werd sfeervol muzikaal omlijst door Harmonie Sint Lucia met het spelen van een zestal muziekstukken waaronder "Blijf bij mij Heer als de avond daalt", het Nederlandse en Engelse Volkslied en tot slot de 'Last Post' door de heer Marcel Louwers.

Dank aan allen...

Tot slot bedankte vicevoorzitter Peter v.d. Berk van Heemkundekring Myerle met name de gemeente Geldrop-Mierlo en de vele anderen voor hun belangeloze medewerking bij de totstandkoming van deze herdenkingsbijeenkomst en alle aanwezigen voor hun belangstelling. De genodigden werden verzocht aan te sluiten voor een informele afsluiting in 'd'n Intheek'. Rinie Weijs, oud voorzitter en bestuurslid van de Heemkundekring Myerle, heeft een boekwerk gemaakt over alle hem bekende burgerslachtoffers.

De vaak dramatische verhalen, door hem geschreven en geïllustreerd met foto's van de onschuldige en veelal jeugdige burgerslachtoffers, zijn door hem in een boekwerk samengebracht. Bestellen van dit historisch waardevol boekwerk à € 3,00 via mjgweijs@onsbrabantnet.nl of telefonisch 0492-66 2758 of 06-1535.1034.

75 JAAR VRJHEID

Burgerslachtoffers Mierlo en Mierlo-Hout



Heemkundekring Myerle