

Heemkundekring Myerle

Jaarprogramma



2014

Lezingen, evenementen, excursies, exposities:

Contactpersonen: Annie
Berkers-Romonesco Marij
Damen-v.d. Aa

Info activiteiten: secretariaatsadres:
Burg. v. Lokvenstraat 135 5731 LT
Mierlo 0492-664118

www.heemkundekringmyerle.nl

E-mail: info@heemkunderkingmyerle.nl E-mail
secretariaat: annie.berkers@onsbrabantnet.nl

Overzicht jaarprogramma 2014

Woensdag 22 januari	Lezing: Art Nouveau en Jugendstil.
Januari	Expositie in Oude Raadhuis: "Handgereedschap opnieuw bekeken".
Donderdag 27 maart	Jaarvergadering.
Voorjaar	Expositie "Gebruiksvoorwerpen uit grootmoeders keuken".
Vrijdag 11 april	Middagexcursie Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha (Cuijk).
Zaterdag 26 april	Meiboomonthulling m.m.v. Rond de Toren.
Zaterdag 17 mei	Dagexcursie: Nederland.
Donderdag 29 mei	Kerkenproject/Torendag.
Medio juni	Expositie "Broekse potten en pannen".
Zondag 7 september	Wandeling naar Onderduikerskamp.
Zaterdag 4 oktober	Middagexcursie naar kasteelruïne Asten.
Najaar	Expositie in het Oude Raadhuis.
Dinsdag 11 november	Lezing: Wonderen in het zonlicht.
Donderdag 11 december	Film / Fotoavond.

In de loop van het jaar zal zeer waarschijnlijk ook nog een lezing verzorgd worden door Rinie Weijts over de Zwarte Ruiter.

Als de Johannesschool leeg komt zullen wij daar een expositie inrichten als een herinnering voor oud-leerlingen.

Lezing

Onderwerp: Art Nouveau en Jugendstil door Ton Spamer

Datum: Woensdag 22 januari, aanvang 20.00 uur. Waar: Partycentrum Den Heuvel.

Na de veelheid van kunststijlen die in de 19e eeuw om beurten de boventoon voerden dook er kort voor 1900 een nieuwe beweging op. Zó nieuw dat de naam ervan eenvoudig Art Nouveau werd, de Nieuwe Kunst. De nieuwe kunst ontstond vrij plotseling in Brussel en werd meteen overgenomen in Parijs. Van daar breidde zij zich als een olievlek uit over de westerse wereld en de Verenigde Staten. Overal in Europa waren er verwante stromingen, in Duitsland en Oostenrijk dook al gauw de naam Jugendstil op. In het Nederlands zijn beide aanduidingen in gebruik. In Engeland spraken men van de Liberty Style



vanwege de vrijheid die de kunstenaar voor zich opeiste, of van de Modern Style. Deze laatste benaming werd overgenomen in Italië. In het algemeen wordt de stroming gesitueerd in de periode 1890 tot 1914, de z.g. Belle Époque. Het hoogtepunt lag echter in de periode 1895 tot 1905. Daarna is het elan eruit en ziet men alleen nog navolgers. De nieuwe kunstuiting was ook letterlijk beweging, beweging van sierlijke lijnen in totaal nieuwe patronen. Jonge kunstenaars voelden zich er zeer door geïnspireerd. Hoewel de bloeitijd een relatief korte periode heeft gekend ontstonden er in die jaren prachtige kunstwerken zowel in de bouwkunst als in de interieurs, met verbazingwekkende hoogtepunten in affiches, glaswerk en sieraden. In de vele schitterende dia's die Ton Spamer bij zijn verhaal laat zien wordt deze kunstuiting zichtbaar.

Expositie "Handgereedschap opnieuw bekeken"

Deze expositie is nog tot eind januari te bezichtigen op het Oude Raadhuis op zondag 26 januari en op de donderdagavonden. Of u nu beroepshalve geïnteresseerd ben in de tentoongestelde attributen of uit nostalgie, het is altijd de moeite waard om eens binnen te lopen.



Jaarvergadering

Datum: Donderdag 27 maart, aanvang vergadering 20.00 uur.
Voorafgaand aan de vergadering is er om 19.30 koffie en thee met vlaai in de secretariskamer.

Waar: Vergadering in de Trouwzaal, voortzetting na de vergadering op de zolder van het Oude Raadhuis.

Tijdens de jaarvergadering worden de notulen van 2013, de financiën, bestuursverkiezing, kas controle en begroting 2014 behandeld en indien nodig toegelicht met PowerPoint. Aan de hand van het jaarverslag worden de activiteiten en het verslag van de werkgroepen van het afgelopen jaar doorgenomen. Het verslag krijgt u samen met de uitnodiging voor de jaarvergadering van tevoren bij u in de bus. Aansluitend hopen we dat velen van u mee gaan naar de zolder voor een gezellige ledenavond. Voor een drankje, pelpinda's, paaseitjes enz. wordt weer gezorgd. Kunt u niet bij de vergadering aanwezig zijn maar later op de avond wel, dan bent u alsnog van harte welkom.

Voorjaars expositie in het Oude Raadhuis “Gebruiksvoorwerpen uit grootmoeders keuken”

In het voorjaar zullen we op de 1^e verdieping van het Oude Raadhuis weer een expositie inrichten, de exacte openingsdatum ligt nog niet vast. Wel het onderwerp, namelijk gebruiksvoorwerpen uit grootmoeders keuken. We willen allerlei keukenmateriaal uit de voorbije eeuw die vaak al een heel verleden hebben, weer in het licht zetten. Dan zien we dat voorwerpen die in onze ogen heel eenvoudig zijn, toch eigenlijk wel heel praktisch en mooi waren. Zoals de veelkleurige emailen voorwerpen, die zelfs in de meer moderne keukens niet misstaan en daarom ook nog vaak als versiering in de keukens aanwezig zijn.

Vrijdagmiddag 11 april om 13.30 uur excursie in Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven St. Agatha

Het idyllisch gelegen kruisherenklooster vlak bij de Maas in St Agatha (gemeente Cuijk) is het oudste klooster van Nederland. Sinds 2006 zijn daar de archieven, boeken en voorwerpen van minstens 100 orden en congregaties ondergebracht. Ook het archief van de zusters Franciscanessen die vele jaren in Mierlo onderwijs hebben gegeven en de ouderen verzorgd, is daar ondergebracht. Aan de hand van filmmateriaal krijgen we een duidelijke uitleg over het kloosterleven in het algemeen en over de archieven die er al zijn ondergebracht. Dan volgt een rondleiding door een deel van het klooster waar vele museale, religieuze kunstschaten zijn tentoongesteld. Verder door de studiezaal waar de archieven en boeken kunnen worden geraadpleegd en door de oude kerkruimte die een bewogen geschiedenis kent. Op het complex is ook een prachtige vrij te bezoeken kloostertuin met veel oude bomen. Uit ervaring kunnen we zeggen dat een bezoek aan het klooster niet alleen voor hen die in de archieven op zoek willen naar gegevens die daar zijn ondergebracht, maar voor iedereen een interessante ervaring zal zijn.



Meiboomonthulling m.m.v. Rond de Toren

Datum: Koningsdag, zaterdag 26 april, aanvang ± 9.50 uur.

Waar: Plein tussen patronaat, pastorie en achterzijde kerk.

Voor de 15^e keer richten we de Meiboom op. Dit jaar is het voor het eerst dat we niet op Koninginne- maar op Koningsdag samen met Harmonie St. Lucia, de Gilden, College van B en W, kinderen met versierde vervoersmiddelen een schild gaan onthullen aan de meiboom. Rond de Toren is de naam van ons wekelijks, gratis huis aan huis bezorgd parochieblad waarin naast mededelingen van de parochie ook informatie verschijnt van o.a. vele verenigingen in Mierlo. De medewerkers verzorgen ook het drukwerk van de kerk. In 1964 is het parochieblad dat geheel door vrijwilligers wordt gemaakt voor het eerst verschenen en is nu in onze gemeenschap niet meer weg te denken. Net als DKJO in 2013, hebben we nu dus al weer een "gouwe" waar we heel blij mee zijn.



2013 Leden van Generation zingen het DKJO lied



Ook het publiek zingt volop mee



Dag Excursie

Datum: Zaterdag 17 mei.

Waarheen: Nederland Vervoer:

Met touringcar.

Op verzoek van een aantal trouwe excursiedeelnemers hebben we met de datum rekening gehouden met de Taptoe van 24 mei. Dit jaar blijven we met de excursie voor leden en een introduc  in ons eigen land, want daar zijn nog veel mooie locaties die zich lenen voor een succesvolle excursie. Idee n genoeg maar pas na persoonlijke bezoeken en contacten kunnen we een definitief dagprogramma aanbieden. Zodra het zover is krijgt u een uitnodiging om u in te schrijven voor deelname. In verband met eventuele vakanties zullen we u in een eerdere nieuwsbrief op de hoogte brengen van de mogelijkheden. Deze uitnodiging kunt u verwachten.



2013 onderonsje met Heino



2013 Bad M nsterifel



2013 Schloss Augustinusburg in Br hl

Torendag, "Kerken in de Peel" op Hemelvaartsdag **Datum 29 mei, aanvang ± 12.00 uur.**

Net als de 2 voorgaande jaren zullen wij ook dit jaar weer een bijdrage leveren aan het project waaraan door 9 gemeentes in de regio De Peel aandacht wordt geschonken aan de middeleeuwse kerktorens of kerkterrein die zich in hun gemeente bevinden. Door de aanwezigheid van de toren van de voormalige kerk in de toren van de huidige kerk hoort de kerk van de Heilige Lucia van Mierlo daar ook toe. Op 29 mei kan de kerk weer worden bezichtigd en de kerktoren worden beklommen. Eventuele verdere activiteiten moeten we nog invullen.



Medio begin juni expositie "Broekse potten en pannen".

In oktober 2012 is door een van onze leden tijdens het uitgraven van een grote bouwput voor een stal op de Broekstraat, geheel bij toeval 2 afvalkuilen aangetroffen. In de kuilen bevonden zich heel veel aardewerk (scherven) uit omstreeks 1600. Na zorgvuldig wassen, passen en meten wat bij elkaar hoort en tenslotte lijmen, konden veel mooie soms vrijwel complete kannen, potten, pannen, kannetjes schaaltes en bekers worden gevormd. Tijdens een opendag, ofwel officiële inbruikneming van de stal zal daar ter plaatse door leden van de werkgroep archeologie een expositie worden gehouden van de gevonden materialen. Waarschijnlijk zal dat in de 1^e helft van juni zijn.



Wandeling naar het onderduikerskamp in Lierop o.l.v. Gerard Geboers

Datum: Zondag 7 september, aanvang 11.00 uur.

**Vervoer: Met eigen vervoer. Samenkomst:
Moorselse Hoeve nr. 3 op Moorsel**

In de maand dat we herdenken dat Mierlo 70 jaar geleden werd bevrijd vinden wij dat we als historische vereniging daar extra aandacht aan moeten geven. Een tastbare herinnering aan deze nare periode bevindt zich relatief dicht bij huis, nl. het onderduikerskamp in de bossen tussen Mierlo en Lierop.



Gerard Geboers kent als geen ander de situatie van het onderduikerskamp niet ver van het gehucht Moorsel, want hij heeft het boek: "Zij woonden een jaar in een bos", geschreven over deze periode. In de lezing van juni 2012 heeft hij ons daar een persoonlijke toelichting op gegeven. Vóór de wandeling krijgen we op de Moorselse Hoeve van Gerard Geboers nog een korte uitleg, waarna we via de onderduikersroute naar het kamp gaan dat door de gemeente Someren momenteel verder zichtbaar wordt gemaakt. Naar verwachting zal het in september al veel duidelijker zijn hoe het onderduikerskamp er heeft uitgezien, waardoor we ons veel beter kunnen voorstellen hoe het is geweest om er een hele poos te moeten verblijven.

Middag Excursie naar kasteel ruïne in Asten-Heusden met oud-mierlonaar Rinus Manders

Datum: Zaterdagmiddag 4 oktober, aanvang 14.00 uur.

Vervoer: Met eigen vervoer of als medepassagier.



Jan de Beijer Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten www.kasteelasten.nl

Al in 1399 was er sprake van t' Huys tot Asten, dat rond 1600 werd uitgebreid tot een heus kasteel. In die tijd werd het bewoond door de kleurrijke en beruchte kasteelheer Bernard van Merode, die zijn landgoed wist uit te breiden door onteigeningen van door hem vervolgte en gemartelde heksen en tovenaars uit de omgeving, waaronder die van Mierlo.

In de 19e eeuw raakte het kasteel in verval, maar werd weer gerestaureerd. In 1944 werd het echter grotendeels verwoest door een Duitse fosforgranaat.

In de voorburcht, ofwel de vroegere boerderij van het kasteel zijn negen woningen gebouwd.

De bewoners vormen de Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten aan wie de laatste eigenaresse het complex in 1981 heeft verkocht. Zij beheren en onderhouden het kasteel.

De kasteelruïne en de voorburcht zijn een Rijksmonument, de omringende landerijen zijn aangewezen als historische buitenplaats.

Rinus Manders is één van de eerste bewoners van de huizen in de voorhof.



Najaars expositie in het Oude Raadhuis

In het najaar richten we in het Oude Raadhuis weer een nieuwe expositie in. Wat het onderwerp zal zijn weten we nu nog niet, hopelijk krijgen we reacties op ons verzoek in de Nieuwsbrief nr. 2 van december waarin we vragen om u te melden als u een leuke historisch gelinkte verzameling hebt.

Lezing

Onderwerp: Wonderen in het Zonlicht door Hans v.d. Broek.

Datum: Dinsdag 11 november, aanvang 20.00 uur. Waar: Bibliotheek Mierlo.

De Deurnese medicus Hans van den Broek houdt zich al 25 jaar bezig met de plaatselijke geschiedenis van de geneeskunde en heeft voor ons al 2 x eerder een lezing verzorgd. Hij vond in verhalen uit de bedevaartsoorden tot nu toe zo'n 2500 Nederlandstalige wonderen. Het zijn beschrijvingen uit 's-Hertogenbosch, Amersfoort, Kevelaer, Scherpenheuvel, Maastricht, Handel, Ommel etc. Alle overeenkomende wonderen heeft hij bij elkaar gelegd en vergeleken. Hier rolden onverwacht vele fraaie medische vondsten uit.



Enthousiast zal hij U zijn bevindingen vertellen. Luister naar de verhalen over genezingen van krankzinnigen die door de duivel bezeten zijn, over de meer dan honderd kinderen die vanaf de geboorte lam zijn en toch weer gaan lopen, over blinde kinderen die weer gaan zien, mensen die hun eigen ontwrichtte heup weer in de kom zetten, middeleeuwen die na jaren genezen van een schot met een pijl of jongetjes met grote liesbreuken die in de buik terugglieden. De wonderverhalen zijn een ware goudmijn geweest voor de verklaring van onbekende medische verschijnselen. Daarbij krijgt U een goede indruk van de gang van zaken rond een bedevaart en de vele ingrijpende beloftes die onze doodzieke voorouders in hun bodemloze wanhoop aan de aanbeden heiligen deden. Hans v.d. Broek zal U er met veel plezier over vertellen en een interessante en verhelderende inkijk in het verleden bieden.

Foto- en Filmavond

Onderwerp: Beelden van Oud Mierlo. Datum: Donderdag 11 december, aanvang 20.00 uur. Waar: Partycentrum Den Heuvel.

Deze avond hoeft waarschijnlijk geen verdere introductie. We proberen elk jaar weer een nieuw (oud) onderwerp of een veelvoud van onderwerpen. De avonden zijn steeds goed bezet en de opbrengst van de loterij die we op die avonden houden, brengt voldoende op om bij te dragen aan de kosten voor de werkgroep

Beeldcollectie.



Kerps pèèjke



Toon v.d. Vleuten

Op dit moment is nog niet bekend wat het in 2014 zal worden, maar we hebben ook nog ruim de tijd om daarover na te denken en in onze foto en filmarchief te zoeken naar iets wat u zal boeien. Maar dat laten we met een gerust hart over aan de werkgroep Beeldcollectie.



zaadhandel De Kim

Contributie:

De contributie voor 2014 is 18 euro per lid. En 9 euro voor gezinsleden, jeugdleden en partners met hetzelfde postadres. Als u een machtiging hebt afgegeven dan wordt de contributie in de loop van februari van uw rekening afgeschreven. Wilt u het zelf overmaken (tenzij u dat al hebt gedaan) dat kan op onze bankrekening van de Rabobank 134159837 ten name van HKM. IBAN NL51 RABO 0134 1598 37. Contant aan de penningmeester is ook een mogelijkheid of u vult alsnog een machtiging in.

Zijn er in uw familie, vrienden of kennissenkring ook mensen die geïnteresseerd zijn in geschiedenis in het algemeen, maar zeker in die van Mierlo. En daar niet alleen meer hierover willen weten, maar zich ook willen aanmelden als lid. Actieve leden hebben we hard nodig, maar ook ondersteunende leden zijn erg welkom. Hebt u belangstelling om actief te zijn, of vraagt u zich af of er iets is wat u voldoende kan boeien om ons te ondersteunen: Kom dan eens op een donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur, naar onze Heemkamer in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 134 te Mierlo (achterom). Uiteraard uitgezonderd de donderdagavonden dat we een activiteit elders hebben (zie dit programmaboekje) en verder op verzoek. Of neem contact op met het secretariaat.



Aanmeldingsformulier lidmaatschap

Naam

Adres

.....

Annie Berkers-Romonesco, secretaris
Burg. v. Lokvenstraat 135 5731 LT
Mierlo Tel. 0492-664118

Dit is het Jaarprogramma zoals op dit moment is vastgesteld. Er kunnen eventueel noodzakelijke aanpassingen worden gedaan, maar ook aanvullingen op dit programma zijn altijd mogelijk.

E-mail: secretariaatsadres: annie.berkers@onsbrabantnet.nl

