



Nieuwsbrief juli 2014

Voor leden en 1 introduc .

Op zondag 7 september gaan we onder leiding van Gerard Geboers vanaf Moorsel een wandeling maken naar het Onderduikerskamp genaamd "Dennenlust".

Vanaf eind december 1943 tot 21 september 1944 hebben tientallen mannen uit alle delen van ons land en geallieerde piloten waaronder de in Lierop zeer bekende Frank Doucette, ondergedoken gezeten in de bossen van Lierop tussen het gehucht Moorsel en de grens van Mierlo-Lierop. Gerard Geboers heeft hierover een boek geschreven, aan de hand daarvan heeft hij in 2012 een lezing voor ons gegeven over dit onderwerp.

Aanvankelijk verbleven de onderduikers in een kamp in Heusden, maar omdat steeds meer mensen daar in de buurt van het bestaan van dat kamp wisten werd het te riskant en kwamen zij in de Lieropse bossen terecht. Een tent was hun eerste onderkomen, maar die maakte al gauw plaats voor een "gebouw" van boomstammen en stro.

Bij het terugdringen van de Duitsers werd door de Engelsen de hulp ingeroepen van de 'bewoners' van het kamp. Vanuit een post langs de weg Mierlo-Lierop was het de bedoeling de terugtrekkende Duitsers extra moeilijkheden te bezorgen. Deze sabotageacties, die ook gevangenen mee brachten, leidde tot een verdere groei van de kampbevolking. Omdat het gebouw van het onderduikerskamp slechts twee slaapkamers telde, werd het zo krap dat er met slaapschema's werd gewerkt. Bij de bevrijding op 21 september '44 waren er 42 mensen in het kamp. Op  en na hebben alle kampbewoners de oorlog overleefd.

Aanvankelijk herinnerde alleen een oventje en een plaquette op locatie ons aan het onderduikerskamp. Onlangs hebben leden van Heemkundekring De Vonder en Gerard Geboers er hard aan gewerkt om het kamp visueel te laten herleven. Dankzij een plattegrond die een van de onderduikers heeft gemaakt, konden zij met houten palen de verschillende kamers van het gebouw markeren. Ook de voormalige kapel, de gevangenis, de trimbaan, het sportveldje, de wachttorens en zelfs het konijnenhok zijn in het gebied op deze manier zichtbaar geworden.

Op Moorsel woonde destijds de familie Berkers-Swinkels, deze familie speelde een sleutelrol in het hele gebeuren rondom Dennenlust. Gerard Geboers zal ons op Moorsel ook op de boerderij van de familie wijzen.

Wij worden op 7 september om **10.45 uur** verwacht op het adres Moorsel nr. 3 waar Gerard Geboers ons voorafgaand aan de excursie een korte inleiding met beeldmateriaal geeft. We willen starten met koffie/thee met cake, de kosten   3 euro zijn voor eigen rekening, maar u bent uiteraard niet verplicht om daarvan gebruik te maken. De wandeling zelf zal   2 uur duren, houdt er wel rekening mee dat de wandeling over bospaden en niet over verharde paden gaat.

Omdat we graag weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen moet u wel vooraf inschrijven.



