

25 jaar Heemkundekring “Myerle”

Henk van der Vleuten, 1^e voorzitter 1984-1991.

Het was eind jaren '40 toen de militaire acties in Nederlands-Indië plaats vonden en er ruim 30 Mierlose militairen waren uitgezonden naar dit gebied. Om enig contact met het thuisfront te onderhouden werd er 'n (gestencild) blaadje uitgegeven, waar “Mister” van Bussel 'n pagina vulde met de geschiedenis van Mierlo. Dat was het begin van mijn interesse naar de historie van ons dorp. Op de lagere school in de 6e klas kregen we geschiedenisles van Van Bussel, die de vaderlandse geschiedenis elke keer wist op te leuken met een stukje geschiedenis over Mierlo.



Later werd wel eens gezegd dat in Mierlo 'n heemkundekring opgericht moest worden, maar het bleef bij schone voornemens.

Pas in het voorjaar van 1984 toen Eric Kolen een artikel publiceerde in de krant over Brabants Heem en in een kaart van Brabant met witte vlekken de gemeenten aangaf waar nog geen heemkundekring was, stond daar ook Mierlo bij.

Zo werd er onder in de kelder van het gemeentehuis, waar het archief lag opgeborgen, een datum gepland, dat op 26 april 1984 een zeven- tal mensen in 't Anker bij elkaar zouden komen met de bedoeling een heemkundekring in Mierlo op te richten. Deze mensen waren op alfabetische volgorde Peter van den Berk, Paul van Kraay, Ans van Lankvelt, Leo Lenssen, José Perriens, Henk Simons, en ik Henk van der Vleuten. Daar werd besloten dat er een oproep in de krant zou komen en dat er op 22 mei een avond georganiseerd zou worden met een voordracht van Eric Kolen met de titel “Heemkunde de moeite waard”.

Op deze avond kon de voorlopige werkgroep 22 leden inschrijven. Op donderdag 7 juni 1984 werd iedereen uitgenodigd in zaal “Den Heuvel” om deel te nemen aan de officiële oprichtingsvergadering. Daar kwamen als agenda punten naar voren; voordragen van bestuursleden, de stemming, installatie van het nieuwe bestuur, en het aftreden van het voorlopig bestuur. Na de pauze werd er een film over Mierlo gedraaid. Van zowel de werkgroep als het bestuur werd ik de eerste voorzitter. De begroting vertoonde een tekort van f 2350,00 weliswaar geen kleinigheid, maar de samenstelling van het bestuur was zodanig dat men tot prima samenwerking in staat was, en dat is gebleken! Een aantal activiteiten o.a. het vormen van werkgroepen, vastleggen van statuten bij de notaris, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, subsidie aanvragen, aansluiting bij Brabants Heem etc. etc. Gaandeweg gaan de werkgroepen aan de slag, er worden cursussen gevolgd, oud schrift, foto's verzameld, ook films krijgen de aandacht. Er kwamen werkgroepen zoals genealogie, monumenten, archeologie, geschiedenis, kadaster enz. Voor mij de doelstelling een onderdak voor onze vereniging, en dat kreeg onverwacht, zij het door treurige omstandigheden, ook een wending in de goede richting. Door het overlijden van Hein van den Boomen kwam het Oude Raadhuis vrij. Het gemeente bestuur zocht naar een goede bestemming(en) voor dit gebouw, wat overigens aan renovatie toe

was. De keuze viel op 1 trouwzaal, 2 Heemkamer, 3 VVV post. Daarna kon ik het voorzitterschap met voldoening overdragen aan Rinie Weijts op 6 juni 1991.

Later kwam nog een grote wens aan bod, namelijk het op schrift stellen van de geschiedenis van Mierlo, waarbij Dré Bemelmans als ambtenaar, en enkele leden van de heemkundekring de kar hebben getrokken bij de totstandkoming van het boek. Dat was in 2002 en 2003 net voordat we samengingen als gemeente met Geldrop. Onze ondersteuning was een goede bijdrage voor Jean Coenen, zoals ook vele andere bijdragen door de gemeenschap van Mierlo zeer gewaardeerd werden en wordt.